



Foto: KARL-JOHAN NORÉN

Författaren Göran Bergengren har varit med om naturupplevelser så starka att han inte har klarat av att skriva om dem. I lördags talade han med pastor Bo Carlsson (t h) om natur och religion. 9/3 1992

Författaren Göran Bergengren:

# Tidsjakten det största miljöhotet

BOXHOLM

Författaren Göran Bergengren anser att jakten på tid är det största hotet mot miljön. Insikten har fått honom att ändra sitt eget tidsschema, numera tänder han alltid vedspisen när förmiddagskaffet ska intas.

ga var vad sjön betydde för honom?

— En mycket stor fråga men svaret kan egentligen täckas i ett enda ord. Kärlek. Kärlek i vid betydelse. Sommen är en hembygd och en väv av natur och människor som jag aldrig skulle kunna vara utan.

Göran Bergengren hade inget emot en beskrivning som gick ut på att hans hänförelse över naturens



Författaren Göran Bergengren:

# Tidsjakten det största miljöhotet

BOXHOLM

**Författaren Göran Bergengren anser att jakten på tid är det största hotet mot miljön. Insikten har fått honom att ändra sitt eget tidsschema, numera tänder han alltid vedspisen när förmiddagskaffet ska intas.**

— Nu tar det 17 i stället för som tidigare 4 minuter innan kaffet är klart. Vad använder jag den tiden till? Jo, jag sätter mig ner och tänker lite grand. När satte ni er ner och tänkte en tanke till slut? frågade han publiken när han samtalade med pastor Bo Carlsson i Centrumkyrkan, Boxholm, i lördags inför cirka 120 personer.

## Motorvägen

Göran Bergengren kopplar tidsjakten till den yttre miljöförstörelsen genom att det kräver inte bara motorvägar och allt fler flygplatser utan även en väldig apparat med prylar, allt från faxapparater till mikrovågsugnar.

Men han gör den även skyldig till den inre miljöförstörelsen och talar väl om det gamla bondesamhället.

— Förr hade människor tid. Det var ett annat sätt att tänka som jag saknar mycket i dag. Jag tror också att människor mådde bättre då även om det inte var en idyllisk värld. Gjorde någon en grind behövde den inte vara färdig till fyra på eftermiddagen utan det fick ta nästa dag också om så behövdes.

## Gud i naturen

Till hösten kommer Göran Bergengren med en ny bok om sjön Sommen, det omgivande landskapet och människor i denna bygd. Bo Carlssons inledande frå-

ga var vad sjön betydde för honom?

— En mycket stor fråga men svaret kan egentligen täckas i ett enda ord. Kärlek. Kärlek i vid betydelse. Sommen är en hembygd och en väv av natur och människor som jag aldrig skulle kunna vara utan.

Göran Bergengren hade inget emot en beskrivning som gick ut på att hans hänförelse över naturens storhet och vördnad för det ekologiska systemets känslighet kunde liknas vid en religion.

— Det är en hårfin skillnad, tyckte han.

## Finns det en gud?

Han sa sig ha varit med om naturupplevelser så starka att han inte har klarat av att skriva om dem. Anar han en skapare bakom eller har naturen skapat sig själv? Han höll frågan öppen men tycktes luta åt det förra, att det finns någon form av gud.

— Som ung var jag fundamentalistisk biolog och försvarade ivrigt Darwins evolutionsteori. Det gör jag inte längre. Mångfalden i det ekologiska systemet är så enorm, allt går inte att förklara.

KARL-JOHAN NORÉN