

# Martin fraktade kol med oxar som barn

Förre hemmansägaren Martin Andersson, Bjursdalsvägen 7 A, Boxholm, som fyller 90 år i mor-  
gon.

Firandet inleddes redan förra söndagen när han bjöd samtliga Centrumkyrkans årsmötesdeltagare på kaffe.

— Jag höll inte på att komma därifrån. Alla skulle krama mig, säger han med glimten i ögat och utan att tyckas vilja beklaga det kvinnoöver-skott som finns inom frikyrkligheten.

Martins egen kvinna, Anny, gick bort 1982. Sedan dess har Martin klarat sig själv med hjälp av kommunal hemhjälp två timmar i veckan. Det har gått bra för Martin är huslig och det kan fortfarande hända att han ställer sig och bakar.

## Granne med affären

Han bor strategiskt riktigt med en dagligvaruaffär som granne åt ena hållet, och med inte mycket längre avstånd till ett servicehus med dagcentral åt det andra.

Detta är han tacksam för eftersom han har ont i benen och inte klarar några längre promenader. Till Centrumkyrkan, som han tillhör, måste han få skjuts. Ändå sedan ungdomsåren har han varit baptistansluten.

26/1 1991

*Har den äran!*

På servicehuset äter han middag och deltar i dubbla studiecirklar. En sångcirkel och en som handlar om hur det var förr "Minns du".

Och nog minns Martin. Han föddes i Skvarthult, Åsbo, och flyttade med föräldrarna till Skurebo mellan Malexander och Blåvik 1906.

— Jag var inte mer än tolv år när jag fick binda två oxar framför en kälke för att köra kolryssjor till Boxholm.

Innan han hade nått målet bortåt två mil hemifrån hanns han alltid upp av fadern som var arrendator. Hans kollast drogs av Skurebos häst. Ibland kunde det hända att Martin fick köra hästen hem.

## Hade det knapert

Det påstås råda ekonomisk kris i Sverige men det örat lyssnar inte morgondagens jubilar på.

— Vi har aldrig haft det så bra som idag. Det var annat förr. Jag kommer



ihåg att mor sa där hemma att hon inte ens hade råd att gå och köpa sig lite jäst.

Vid giftermålet 1927 bosatte sig Martin i Ljusnaberget, Blåvik. Där var han skogsarbetare under Boxholms AB. 1930 gick flyttlasset till Stenstugan i Malexander, där Martin var kolare och skogskörare åt samma bolag.

Från 1936 till 1961 var han egen bonde, först på Stora Herkhult söder om

Boxholm och sedan på Öringe Frälsegård.

## Ny intervju

Högtidsdagen firar Martin med att bjuda släkten på pensionatsmiddag, däribland de fyra barnen med familjer. Sedan ska han bli intervjuad om sitt liv på nytt, av Birgitta Karlsson, ledaren för "minnescirkeln", som håller Martin för att vara en ovanligt pigg och glad 90-åring.

KARL-JOHAN NORÉN



# Ingen högtidsdag när Lars får månadslön

8/1 1991



## Lantbrukare Lars Andersson, Gärdebo, Ekeby, som fyller 65 år i dag.

65-årsdagen för en bonde är, låter oss den nyblivne folkpensionären förstå, varken högtidsdag eller något som förändrar vardagslivet.

Han fortsätter att driva arrendegården Ekeby lönebos-

*Har den  
äran!*

tälle ihop med en brorson som om ingenting hade hänt.

Genom pensioneringen kommer dock Lars Andersson att få någonting som han som egen företagare sedan 1948 har fått klara sig utan tidigare: månadslön.

— Som lantbrukare behöver man nu nästan ha pension eller annan fast inkomst för att klara sig. Jordbruket är inte mycket att leva på.

### Besviken på centern

Lars Anderson anser att den nya jordbrukspolitiken skickar ut lantbrukarna i en "fullständighet ovisshet". Han är i denna fråga besviken på alla partier, inklusive sitt eget centern, och menar att även svenska folket i stort har anledning att vara bekymrat.

Lars Andersson har inte sparat sina krafter när det gällt samhälls- och föreningsengagemang. Som exempel kan nämnas att han var med om att starta Hem och skola i Boxholm (var dess förste ordförande), han har varit kretsordförande för LRF, han har jobbat väldigt mycket med hembygsgården Boden i Ekeby och han har varit söndagsskolare i 35-40 år.

Han har dock trappat ned på uppdragen, har numera

inget kvar inom lantbrukarnas föreningsrörelse, och ytterligare avveckling ska det bli. Nu är det sista valperioden hans finns med i kommunpolitiken.

Ordförandeklubban i Ekeby hembygdsförening skulle han gärna vilja lämna över till någon yngre. För föreningens egen skull.

— Det är så lätt att köra fast i gamla hjulspår. Jag har varit ordförande i 20-talet år. Nu behövs det nya grepp, tycker han.

Motionerandet i kommunfullmäktige får han väl ersätta med det i skidspåret (om han nu hittar något). Ekebylantbrukaren har åkt Vasaloppet fem gånger och gillar skidåkning.

### Sjunger i två körer

Än mer förtjust tycks han vara i att sjunga. Det gör han två kvällar i veckan i Sångarbröderna i Boxholm och i Ekeby sångkör, och det ser han ut att vilja fortsätta med så länge han lever.

— En rolig fritidssysselsättning och ett fint sätt att umgås, tycker han om körsången.

### Jobbar vidare

Hemmavid trappar han inte ned något nämnvärt utan avser att jobba vidare som tidigare "så länge jag är frisk och kry".

Kontakten med jordbruket lär han för övrigt få svårt att släppa även när han slutat sin egen aktiva gärning.

För Lars och hustru Brittas tre barn är utbildade till agronomer (Lena och Mats) eller lantmästare (Karl-Johan), och verksamma inom näringen allesammans.

KARL-JOHAN NORÉN