

PROFILLEN

Skohandlarn på Järnvägsgatan

Nu slår skohandlarn på Järnvägsgatan igen butiken. Inredningen går på auktion. Och restparen skickas till Polen.

Därmed har Carl-Eric Lundgren gjort sitt. Och nu stannar han hemma hos Margareta, som han trivs så himla bra ihop med.

Det kan han göra med gott samvete. För han har gjort ett väldigt bra jobb.

Mjölbybo blev han 1918. Fyra år gammal. Hans magister i skolan var Folke Ekholm, som alltjämt håller ett öga på sin gamle elev när de träffas på Old Fellow. Båda kommer ihåg skoltiden.

– Han var en snäll lärare...säger Carl-Eric om Folke.

– Han var en snäll elev...säger Folke om Carl-Eric.

När han var färdig med skolan (1928) gick han in i skobranschen och där blev han kvar. Ända tills nu. Mars månad 1990. Det kan ju räcka....

Sitt första jobb fick han hos Svensson på Skofabriken (i hörnet av Burensköldsvägen

och Smålandsvägen). Avlöningen var 20 öre i timmen.

– Eller nio och sexti för 48 timmars arbetsvecka.

Men han avancerade. Blev kontorist med ansvar för avlöningslistorna. Och fick femton kronor i veckan.

Så gjorde han lumpen, kom tillbaka till skofabriken och fick titeln lagerchef. Svensson hade tydligen ögonen på den unge mannen som snart klättrade vidare på karriärsstegen. Han tog körkort. Blev försäljare (1937). Började resa bland skohandlarna i södra Sverige. Blev försäljningschef och fick se hela vårt rike. Inklusivt Norrland.

I förbifarten lärde han sig det mesta om skinn. Blev med vid inköpen. Reste runt i Europa och studerade skomodeller. Fick massor av sånt som kallas know how.

Så kom skokrisen. 1959 hade Mjölby skofabrik kämpat luften ur sig. Men det var inte värst för Carl-Eric. Han kunde vad han kunde och fick nytt jobb hos Joels skofabrik i Kumla.

Men då hade Margareta kommit in i bilden. Dom hade gift sig (1945). Dom hade köpt villa i Mjölby och dom ville inte flytta. Lösningen blev stadshotellet i Kumla. Där bodde Carl-Eric på vardagar. På firmans bekostnad. Sen åkte han hem till Margareta i Mjölby under veckosluten. Det höll.

Men även Joels i Kumla gick dåligt. Vår man måste byta jobb igen. Och mellan 1961 och 1969 höll han till hos Hallkvists skofabrik i Örebro. Med villan och frun i Mjölby.

Det måste ha varit en arbetsam period i Carl-Erics liv. Men trots det hann han med mer än jobbet. Sålunda har han hjälpt Lions med välgörenhet i 32 år. Och gymnastiserat hos Lasse Arman i 42. Och tagit graderna i Odd Fellow sen 1957. Dessutom har han sålt en rent otroligt massa skor....

För tjugo år sen tog herrskapet Lundgren över Facks skoaffär på Järnvägsgatan. Det är den butiken de slår igen nu. Till mångas sorg och saknad.

SVERIK.



Margareta och Carl-Eric Lundgren.