

En ny epok i Blåvik

BOXHOLM (ÖC)

Söndagen blev en märkesdag för Blåviks missionsförsamling. En epok avslutades, en ny tog sin början. Missionshuset var fullsatt och hela församlingen – Helga Gustavsson och Linnea Carlsson, för fler medlemmar har inte församlingen – var närvarande när Mjölby missionsförsamling som gåva övertog missionshuset.

– Visserligen står nu Mjölby som formell ägare, men missionshuset är fortfarande en samlingslokal för Blåvik och bygdens folk, förklarade Lars Jonsson, vice ordförande i Mjölby missions-

församling, när han tog emot nyckeln av Helga Gustavsson.

Fortsätter verka

Redan i sin predikan anknöt distriktsföreståndare Paul Johansson till denna historiska dag när han utgick från "Ordet, det eviga sätet". Han hoppades att Ordet skulle få fortsätta att verka.

– Men vi kan aldrig säga att så här mycket gav det när vi blickar bakåt, eller så här mycket ger det när vi tittar framåt. Något kortsiktigt synsätt kan vi aldrig ha när det gäller en verksamhet som den en missionsförsamling driver, menade han.

Överlämnade nyckeln

Helga Gustavsson kunde själv, när hon överlämnade nyckeln, uttrycka sin glädje över att det blir Mjölby missionsförsamling som tar över. För det har varit ett svårt dilemma för den lilla församlingen hur framtiden skulle utformas och hur missionshuset skulle kunna bevaras. Både hon och Linnea Carlsson hade nämligen en innerlig önskan att missionshuset också i fortsättningen skulle bli plats för kristlig verksamhet och vara till mänsklig glädje.

Per Berglund, ordförande i den kommitté som arbetat fram avtalet, kunde också avslöja att verksamheten fortsätter. Redan om en dryg vecka skall Blåviks kyrkliga sällförening ha sin försäljning i missionshuset. Och den 10 augusti återupptas en gammal tradition. Frälsningsarméns hornmusikkår i Tranås skall då göra en månskenstur över Sommen och ge en konsert i Blåviks missionshus.

80-årsjubileum

– Missionshuset invigdes 1909 och det är alltså 80-årsjubileum nästa år. Det tänker vi naturligtvis fira och vi har redan nu planer på att försöka engagera pastor Erland Karlsson som hade en mötesserie i Blåvik på 1930-talet, avslöjade Per Berglund, som underströk att missionshuset fortfarande skulle var en angelägenhet för bygdens folk.

Gustav Hörling, son till Linnea Carlsson, berättade lite om missionshusets historia och om det stall som nu skall rivras. Förr färdades besökarna ofta med häst och vagn

till missionshuset och hästarna stallades i stallet.

Församlingen fortsätter

– Ibland var det så "överhästat" att en del hästar måste placeras på Helgebo, berättade han.

Nu skall det ge plats åt en nybyggnad på ca 50 kvm med en mindre fritidslägenhet, dusch, toaletter, tvätt- och torkrum som också kan utnyttjas av församlingen. Bygget beräknas vara i gång om någon vecka. Redan är nästan hela arbetsinsatsen utlovad som gratis.

– Det är Blåviks missionsförsamling som bygger. För, märk väl, församlingen lever vidare med sina två medlemmar, betonade Gustav Hörling.

GULL-BRITTERICSON

Församling med bara två medlemmar lever vidare

BOXHOLM (ÖC)

När Blåviks missionsförsamling på söndagen överlämnade sitt missionshus till grannförsamlingen i Mjölby kretsade en del kring det nybygge som planeras. Detta blir det allra sista stora arbete som de båda medlemmarna 90-åriga Linnéa Carlsson och 84-åriga Helga Gustavsson gör för församlingen.

En extra insamling under sommarmötet till bygget gav 1 840 kr. I kassan finns ca 15 000 kr men ytterligare en del medel kommer. Någon kalkyl för bygget finns inte eftersom en stor del av arbetet skall utföras på frivillig väg.

Lån behövs?

— Helt kan vi nog inte undvika lån, säger Gustav Hörling.

Trots att han inte tillhör församlingen eller ens missionsförbundet har han dragit ett tungt lass, då han varit sin mamma Linnéa Carlsson behjälplig med bl a planering av bygget.

Fortfarande finns alltså Blåviks missionsförsamling kvar med sina två medlemmar. Ett årsmöte har beslutat om en formell upplösning, men ett liknande beslut måste tas på ytterligare ett årsmöte. När det kan äga rum är oklart. Helst vill de båda krutgummorna slutföra det ännu inte



Fastän Blåviks missionshus på söndagen överlämnades som gåva till Mjölby kämpar församlingen vidare med sina två medlemmar Helga Gustavsson och Linnéa Carlsson och håller bl a i det bygge som påbörjas inom kort. På bilden ses också distriktsföreståndare Paul Johansson och längst till höger Lars Jonsson, vice ordförande i Mjölbyförsamlingen med den nyckel han nyss fått till Blåviks missionshus

påbörjade bygget. Det ger dem möjligheter att styra det på ett helt annat sätt än om ansvaret skulle flyttas över på Mjölby.

För trots sin höga ålder är

de inte främmande för att arbeta vidare. Linnéa Carlsson hade t ex själv bakat allt brödet till serveringen vid söndagens sommarmöte med omkring 120 personer närvarande.

Utöver extrainsamlingen till bygget gjordes också en insamling till Erikshjälpen, en gammal tradition vid sommarmötet. Den kollekten gav 850 kr.

GULL-BRITTE ERICSON