

Åsbobor berättar i hembygdshäfte

3/3 1987

BOXHOLM (ÖC)

Kalle i Klasbo, Oskar i Äng och August i Lindekullen. Det är några av de gamla Åsbobor som berättar sina levnadshistorier i Åsbo hembygdsförenings nya häfte i serien "Ur Åsbo sockens hävder". Senast det gavs ut ett häfte var 1966.

Pensionerade folkskolläraren och hembygdsforskaren Sven Malmqvist har sammanställt häftet, det fjärde i serien, som rymmer 87 tättskrivna sidor. Redan på 1930-talet började han samla material genom att läsa protokoll från gamla sockenstämmor.

"Roliga protokoll"

— Förr i tiden kunde de skriva roliga protokoll. Det var annat än de trista som tillverkas nu, sade Sven Malmqvist när han presenterade häftet på hembygdsföreningens årsmöte i fredags kväll.

I häftet finns intervjuer av ett stort antal personer av vilka bara Erik Andersson i Åmanshemmet är i livet. Sven gjorde de flesta av sina intervjuer på 1950-talet, då han utrustad med bandspelare tittrade in i stugorna.

Elin Rydén's bok

— En del av det som sägs i intervjuerna är kanske lite hackigt. Det beror på att jag inte har velat göra ändringar eller justera språket till något slags finare svenska, framhöll Sven Malmqvist.

Det är inte bara hans egna samtal med tidigare generationers Åsbobor som finns ned-



— Förr i tiden kunde de skriva roliga protokoll, sade hembygdsforskaren Sven Malmqvist när han presenterade det nya Åsbohäftet. Till höger om honom sitter hembygdsföreningens ordförande Sten-Olof Ragnar

tecknade. Han hade en föregångare på intervjuvärdet i framlidna lärarinnan Elin Rydén. För cirka 50 år sedan skrev hon ner vad människor på Klockaregården och senare ålderdomshemmet berättade om bygden.

Materialet finns samlat i en handskriven bok som Sven Malmqvist har gjort avskrift av.

Problem med varg

Det är inte bara sockenstämmoprotokoll och levnadsöden som passerar revy i det nya hembygdshäftet. Där finns uppsatser av skolbarn, det berättas historien om när Åsbo fick järnväg och det redogörs för hur Åsboborna gick

tillväga på 1800-talet för att få bukt med vargarnas angrepp på kor och annan boskap.

Bland mycket annat finns det också med en uppsats om utvandringen från Åsbo på 1800-talet, skriven av Severin Fredriksson.

Hembygdsföreningen har beställt 1 000 exemplar av häftet, som kostar föreningen 18 000 kr. Föreningen har bara drygt 10 000 kr i den egna kassan, men har fått löfte från Ekeby hembygdsförening om att få hela det kommunala anslaget till hembygdsföreningar för detta år.

Vidare hoppas föreningen på stöd från kulturnämnden.

KARL-JOHAN NORÉN