

Mauritz Eklund lämnar skolrodret efter 20 år

BOXHOLM (ÖC)

Mauritz Eklund (s) lämnar vid årsskiftet uppdraget som Boxholms skolstyrelsens ordförande. Agneta Bergqvist (s) väntas bli vald till hans efterträdare. Mauritz Eklund har varit ordförande i 20 år och blir pensionär nästa år.

— Jag aviserade min avgång inför den nya mandatperiodens början för två år sedan. Av partiet uppmanades jag då att stå kvar samtidigt som vi kom överens om att jag skulle få chans att gå under mandatperioden om det dök upp någon som var redo att ta

över, säger han som förklaring till tidpunkten för avgången.

Ung efterträdare

Agneta Bergqvist kom in i skolstyrelsen i samband med förra valet. Hon är 32 år och arbetar som expeditör på försäkringskassan. När Sonja Örntorp avsåg sig uppdraget som vice ordförande för ett år sedan blev Agneta ny vice ordförande.

Och nu har hon accepterat att efterträda Mauritz Eklund.

— Ett skäl till att jag vill gå nu och inte sitta valperioden ut är att den nya lärarutbildningen inom grundskolan börjar nästa år. Det är bra om den nya ordföranden får följa den från början, säger Mauritz Eklund, som har tillhört skolstyrelsen i 27 år, varav de sju första var som vice ordförande.

Barnbarn in

— Tidigare sade jag att jag skulle lämna skolstyrelsen när mina barn slutade skolan. Nu går mina barnbarn i skolan. Det är en andra varning till mig att gå, innan jag blir uppmanad att göra det, säger han i skämtsamt ton.

Mauritz Eklund tycker att arbetet i skolstyrelsen enbart har varit positivt och roligt. Han har fått vara med om att bygga upp den i år 25-årsjubilerande grundskolan från grunden.

— Under alla 20 åren har jag gått i par med skolchef Rune Johansson, som kom till Box-

holm samtidigt som jag blev ordförande, berättar han.

Ekling satt i 35 år

Mauritz Eklund hade fått fortsätta 15 år till om han skulle ha slagit ordföranderekordet i skolstyrelsen. Företrädaren Filip Ekling var ordförande i 35 år.

Mauritz Eklund behåller sina övriga kommunala uppdrag, och har dessutom fått ett nytt i dagarna. Han har blivit ordförande för den lokala landsbygdskommittén, som hade sitt första sammanträde på torsdagen.

KARL-JOHAN NORÉN



Agneta Bergqvist (s) väntas bli vald till ny ordförande för Boxholms skolstyrelse. Hon har varit vice ordförande i ett år

BOXHOLM

Boxholms kyrka

Måndag kl 19, obs tiden, Bibelstudium på pastorsexpeditionen. Välkomna!



Mauritz Eklund (s) lämnar ordförandeuppdraget i Boxholms skolstyrelse efter 20 år. Problemet för socialdemokraterna att finna en efterträdare till honom har löst sig

Mauritz Eklund summerar:

”Skolan är inte längre en sluten värld för sig”

BOXHOLM (ÖC)

– Skolan är inte längre en sluten värld för sig. Det var den när jag började i skolstyrelsen. Portarna har öppnats både mot föräldrarna och samhället i övrigt, konstaterar Mauritz Eklund, som vid årsskiftet sätter punkt för en 27-årig bana som ledande socialdemokratisk skolpolitiker i Boxholm.

De senaste 20 åren har han varit skolstyrelsens ordförande. Dessförinnan var han vice ordförande i 7 år.

Hem och skola

– Hem och skolas tillblivelse betydde en hel del för utvecklingen mot en öppnare skola. Det startades i Boxholm i samma veva som jag blev ordförande i skolstyrelsen.

– Kontakterna med föräldrarna ökade när grundskolan kom. Då blev det aktuellt för alla elever att välja linjer. Det var ju nödvändigt att göra det tillsammans med föräldrarna, konstaterar han.

Sexårig folkskola

Mauritz Eklunds egen skoltid inskränkte sig till sexårig folkskola på landsbygden i Eksjötrakten. Föräldrarna fick rådet att låta pojken fortsätta i realskolan, men i likhet med många av sina jämnåriga blev det ingen ytterligare skolgång för Mauritz.

– Föräldrarna hade inte pengar till det. Framför allt var det kostnaden för inackor-

deringen i städerna som gjorde det svårt för landsbygdsbarn att gå i realskolan, minns han.

När han jämför dåtidens skolförhållanden med dagens är det som natt och dag.

– Då var det fem proc av barnen som läste vidare efter den sexåriga folkskolan. I dag är det fem proc som inte läser vidare efter den nioåriga grundskolan, konstaterar han.

Prästen visiterade

När Mauritz gick i skolan utförde prästen visitationer i skolan. Kyrkans grepp om skolundervisningen upplöstes sedan mer och mer, samtidigt som kristendomsundervisningen försvagades.

Mauritz Eklund är kristet engagerad i en frikyrkoför-samling och har förstas synpunkter på detta.

– Jag tillhörde inte dem som beklagade att den obligatoriska morgonbönen övergavs. Däremot tycker jag att det blev en olycklig objektivtetsdebatt på 1950- och 1960-talet.

– Den kantrade över så att ”inte påverka” blev det ständiga uttryck som användes om skolundervisningen. Detta tror jag framför allt drabbade ämnet religionskunskap, eller kristendomskunskap som det tidigare hette, säger han.

Du-reformer

Mauritz Eklund är glad för att rädslan för att påverka eleverna nu har släppt. Han tycker det är värdefullt att skol-



Mauritz Eklund är glad över att rädslan för att påverka eleverna har släppt. Nu lämnar han Boxholms skolstyrelse efter 27 år, varav 20 som ordförande

överstyrelsen har gått i bränschen för omsvängningen.

Mauritz är också glad för du-reformerna i skolan. Han ser positivt på den nya lärarutbildningen. Den skall medföra smidigare övergångar för eleverna från mellan- till högstadiet.

– När grundskolan kom gjordes felet att den gamla realskolan flyttades över på folkskolan. Ifrån att tidigare bara ha haft en lärare fick eleverna en väldigt uppslittrad situation, konstaterar han.

KARL-JOHAN NORÉN

Höjd taxa för sotning i Boxholm

BOXHOLM (ÖC)

BOXHOLM

Gott Nytt År

tillönskas våra kunder och vänner.

Fam Nilsson

Ryckelsby