

Efter 40 år i Röda korset

28/3 1987

Margareta lämnar ansvaret till Ingrid



Ingrid Persson (t v) har efterträtt Margareta Alm som Röda korsets förrådsföreståndare i Boxholm. Margareta har haft uppdraget ända sedan 1946

BOXHOLM

Boxholms allmänna simsällskap

Årsmöte torsdagen den 9 april 1987 i Stenbockskolans elevcafeteria.

Gamla och nya medlemmar hälsas varmt välkomna!
Styrelsen

Folkets hus upa

Årsstämma lördag 11 april kl 14.30 i Folkets hus B-sal. Fullmakter medtages.

Styrelsen

Teaterresa till
Motala Folkets hus
ONSDAGEN
den 15 april kl 19.30

Riksteatern ger det
glada operettprogrammet

KAKA söker maka

Två kortoperetter av
Jacques Offenbach

Buss avgår från BOXHOLM,
torget, kl 18.10.

Biljetter säljes av biblioteket,
Boxholm.

Biljettpris 85:- inkl bussresa.

BOXHOLM (ÖC)

Hon fick sina gliringar när hon som arbetarhustru tog på sin lott att stå för Röda korsets förråd i "disponentskans förening", men inte en sekund har Margareta Alm ångrat sitt rödakorsarbete. Nu trappar hon dock ner efter 40 år som förrådschef i Boxholm.

Eller rättare sagt "trappar upp", för det är i de undre regionerna på Boxholms AB:s garagebyggnad som förrådet finns. Där hoppas Margareta att kunna fortsätta att hjälpa till med sorteringen av insamlade kläder ("hela och rena skall det vara"), även om hon känner att hon inte längre har tillräckligt med ork och krafter för att kunna stå för denna helt ideella verksamhet.

— Arbetet i Röda korset har alltid känts stimulerande. Jag har kommit i kontakt med så många människor, och alla som fått hjälp har visat tacksamhet.

— Det har bara varit positivt, särskilt som man fått möjlighet att göra lite nytta, summerar hon.

Det började 1938 då hon gick in som aktiv medlem i rödakorskretsen.

kan i dåvarande Boxholms skola för att handarbeta. Knäskydd, strumpor, sockar och inte minst ansiktsskydd förfärdigades av damerna för sändningar till den i dubbel mening av kalla vintrar drabbade finska befolkningen.

Av de som var med är det nu bara Margareta Alm, Ellen Rahmberg och Berta Germondsson som finns kvar i livet.

Sedan krigsåren har det blivit många kläd- och textilinsamlingar till speciellt utsatta människor i vår omvärld. Margareta minns bl a en Poleninsamling i början på 1980-talet som rönt ett oerhört gensvar.

Men ännu bättre kommer hon ihåg den utlåningsverksamhet, som förr fanns i förgrunden för kretsens arbete, och som alltjämt pågår, om än i mindre skala, som en kostnadsfri service.

— Vi hade ett 100-tal utlåningar varje år på 1940- och 50-talen. Folk bodde då obekvämt och trångt utan moderniteter som toaletter och annat som i dag anses som självklart.

— Vid sjukdomsfall behövdes Röda korsets hjälp. Vi kunde låna ut sjuksängar med madrasser. Det var inte lätt att sköta sjuka människor i en

Efter 40 år i Röda korset

28/3 1987

Margareta lämnar ansvaret till Ingrid



Ingrid Persson (t v) har efterträtt Margareta Alm som Röda korsets förrådsföreståndare i Boxholm. Margareta har haft uppdraget ända sedan 1946

Hon fick sina gliringar när hon som arbetarhustru tog på sin lott att stå för Röda korsets förråd i "disponentskans förening", men inte en sekund har Margareta Alm ångrat sitt rödakorsarbete. Nu trappar hon dock ner efter 40 år som förrådschef i Boxholm.

Eller rättare sagt "trappar upp", för det är i de undre regionerna på Boxholms AB:s garagebyggnad som förrådet finns. Där hoppas Margareta att kunna fortsätta att hjälpa till med sorteringen av insamlade kläder ("hela och rena skall det vara"), även om hon känner att hon inte längre har tillräckligt med ork och krafter för att kunna stå för denna helt ideella verksamhet.

— Arbetet i Röda korset har alltid känts stimulerande. Jag har kommit i kontakt med så många människor, och alla som fått hjälp har visat tacksamhet.

— Det har bara varit positivt, särskilt som man fått möjlighet att göra lite nytta, summerar hon.

Det började 1938 då hon gick in som aktiv medlem i rödakorskretsen.

Året därpå bröt finska vinterkriget ut. Det fick 8–10 damer att samlas en kväll i vec-

kan i dåvarande Boxholms skola för att handarbeta. Knäskydd, strumpor, sockar och inte minst ansiktsskydd förfärdigades av damerna för sändningar till den i dubbel mening av kalla vintrar drabbade finska befolkningen.

Av de som var med är det nu bara Margareta Alm, Ellen Rahmberg och Berta Germondsson som finns kvar i livet.

Sedan krigsåren har det blivit många kläd- och textilinsamlingar till speciellt utsatta människor i vår omvärld. Margareta minns bla en Poleninsamling i början på 1980-talet som rönt ett oerhört gensvar.

Men ännu bättre kommer hon ihåg den utlåningsverksamhet, som förr fanns i förgrunden för kretsens arbete, och som alltjämt pågår, om än i mindre skala, som en kostnadsfri service.

— Vi hade ett 100-tal utlåningar varje år på 1940- och 50-talen. Folk bodde då obekvämt och trångt utan moderniteter som toaletter och annat som i dag anses som självklart.

— Vid sjukdomsfall behövdes Röda korsets hjälp. Vi kunde låna ut sjuksängar med madrasser. Det var inte lätt att sköta sjuka människor i en vanlig utdragssoffa, berättar Margareta Alm.

Hon nämner att toaletthinakar och bäcken var andra efterfrågade utlåningssaker. Och bäcken kommer det fortfarande människor och frågor efter. Annars har höjningen av boendestandarden i kombinationen med landstingets utvidgade verksamhet tonat ner betydelsen av Röda Korsets utlån.

— Nu är det mest rullstolar, kryckkäppar och liknande hjälpmedel som lånas ut, konstaterar Margareta.

Hon är väldigt glad för att Ingrid Persson har tagit över ansvaret för förrådet, att sluta utan att få en efterträdare hade inte känts så bra. Margareta avtackades med blommor av ordföranden Ingemar Nordström på årsmötet i förra veckan.

Nu är det inte någon disponentska som är ordförande längre, och Röda korsets borgerliga stämpel har med tiden suddats ut. Margareta Alm tillhör dem som bidrog till ut-suddningen genom att se till sak och inte person.

Hon säger att hon "fäster sig inte vid vad folk säger", och har på kuppen kommit med både i Röda korset och Frälsningsarmén. Värre öden har förvisso beskådats.