



Hantverksbasen Roland Ericsson och Arne Tiljander, Boxholm, som blev mästare (t h), flankerar här Catharina Tiljander som fick en inteckning i Råhlénska pokalen

Bättre sent än aldrig

Blev mästare efter 50 år

I 50 år har Arne Tiljander i Boxholm arbetat med läder och varit sin egen sadelmakaremästare. På lördagen fick han sitt mästarbrev hos Mjölby Hantverksförening.

Arne Tiljander har fyllt 65 år och driver sedan 1943 egen firma i Boxholm. Han gör produkter åt privata firmor men också åt den offentliga sektorn, te x rikspolisstyrelsen, flyget, armén och marinen. De senaste 15 åren har han också surfat på vågen av det alltmer ökade ridintresset. En tid hade han 9 anställda, numera 4.

– Det var en gammal mästare som sa till mig: Du som sysslar med läder kommer att bli gammal. Läder konserverar människan. Jag hoppas kunna hålla på länge än, jag känner inget behov av att sätta mig och tälja gubbar, säger Arne Tiljander.

"Brevet inte så viktigt"

Till det senkomna mästarbrevet finns förklaring:

– Jag utbildade min dotter Catharina och hon blev gesäll i fjol. Jag hoppas att hon skall fortsätta i yrket och föra arvet vidare. Skulle hon komma i den situationen att hon måste styrka att hon lärt hos en mästare och det sedan visar sig att lärofadern inte har behörigheten kan det uppstå problem och dem vill jag befria henne ifrån.

– När jag började en gång med att tillverka ryggsäckar och efter "lumpen" lärde mig jobbet några år i Norrköping var det inte så vanligt att man ägnade sig åt mästarbrev och sådant. Man lärde sig jobbet och vid det fick det bli. Sedan har det inte blivit av, förklarar Arne Tiljander.

Nu var det inte bara Arne i familjen Tiljander som belönades. Dottern Catharina fick en inteckning i Råhlénska pokalen.

Två gesäller utnämndes vid Mjölby Hantverksförenings årliga Gillesstuga. Det var Camilla Melander inom guldsmedsyrket och Annika Klingstedt inom optiker, båda från Mjölby. Camilla Melander fick också silvermedalj och hon är den första Mjölbybo på guldsmedslinjen som fått den utmärkelsen, berättade Egbert Patolla vid Dackeskolan. Claes Orre, Mantorp, fick mästarbrev som byggnadssnickare.

Tre fick veterantecken. Det var guldsmedsmästare Folke Johansson, Mjölby, rörentreprenör Gunnar Malmgren, Mantorp, och stenhuggaremästare Roland Ericsson, Mjölby.

IRVING LINDHOLM

En bilförare krockade natten till söndagen med en stolpe till en vägskylt på Järnvägsgatan i Mjölby. Föraren lämnade bilen på platsen och fick lift med en förbipasserande. Polisen kunde under natten inte få kontakt med mannen.