

Hem och Samhälle jubilerar

4/4 1984

Husmodersföreningen Hem och Samhälle i Boxholm fyller 30 år. Det firade föreningens medlemmar med lite extra festligheter på Stenbacken i måndags kväll.

Det var i mars 1954 som det hela började. Redan från första mötet hade föreningen 40 medlemmar. Några av dessa som varit med från början blomsterhyllades på jubileumsfesten. Kerstin Dyrshagen, Greta Ekblad, Iris Hallen, Stina Hellberg, Maja Moström, Anna-Lisa Rindestam, Astrid Thudeen, Maja Örtlund och Dagmar Frostling uppvaktades med en blomma för sitt långvariga medlemskap.

Så gott som alla föreningens medlemmar fanns med på jubileumsmiddagen, många av dem hade dagen till ära skrudat sig i folkdräkter från skilda härader.

Föreningens ordförande, Birgit Stålmärk, erinrade medlemmarna om tider som flytt när hon läste upp en innehållsrik historik om vad föreningen har utträttat under de 30 åren. Det var inte lite som presenterades, bland mycket annat har Husmodersföreningen Hem och Samhälle i Boxholm ordnat med två utställningar.

Redan 1966 kände föreningen sig för med en utställning på Folkets hus. Dukade Bord kallades den, och den rönste stort intresse från allmänheten.

Minst lika stort intresse rönste utställningen En titt i mormors linneskåp som hölls 1981.

Föreningen har genom åren också hunnit med att göra åtskilliga resor, både studieresor och mera nöjesbetonade turer.

Sedan 1972 har det varit åtskilliga turer till Linköping och

teatern där. Så länge har föreningen haft abonnemang på Stadsteatern som numera heter Östgöteatern. Nästa teaterresa är nära förestående, den 17:e bär det i väg. Pjäsen heter träffade nog Jubileet.

Ordföranden i länsförbundet av Hem och Samhälle, Rut An-

dersson, deltog i festligheterna och hon tog också tillfället i akt att berätta om det kommande landsmötet.

Åtskilliga hade hört av sig för att med en blomma uppvakta den jubilerande föreningen, däribland föreningens första ordförande Anna Nordensten. □



Ordföranden i föreningen, Birgit Stålmärk, blomsterhyllade några av de medlemmar som varit med sedan starten 1954.



Märta Örtlund, 86, var äldst bland mötesdeltagarna i måndags och ses här tillsammans med ordföranden Birgit Stålmarck. Framför dem sitter Ulla Rosell, Inga-Britt Kindström och Stina Hellberg

Husmodersföreningen i Boxholm 5/4 1984

Slår vakt om familjen

Första måndagskvällen i månaden samlas medlemmarna i Boxholmsbygdens husmodersförening hem och samhälle. De är 62 och vill slå vakt om hemmets och familjens roll i samhället.

Det sistnämnda enligt Ruth Andersson, Linköping, länsförbundets ordförande. Hon besökte veckans möte, då Boxholms förening 30-årsjubilerade. Som vanligt höll man till på restaurang Stenbocken.

Varför medlem?

Ulla Rosell har varit med i föreningen ett tiotal år. Varför gick hon med? Var det för att bli en bättre husmor?

– Nej, det var för gemenskapens skull. Och för att jag ville ställa upp och hjälpa till med det jag kunde, svarade hon.

– Utöver gemenskap får man också inblick i lite av varje, fyllde bordsgrannen Inga-Britt Kindström i med.

Ja, det är, förstod man av den historik som Ingrid Peterson läste upp, just "lite av varje" som husmodersföreningen sysslar med: studiebesök på institutioner och företag, utflykter,

**Vardags-
kväll i
Boxholm**

matdemonstrationer, modevisningar, teaterbesök, studieverk-samhet, gamla bjuds på kaffe, kyrkor pryds, man protesterar mot krigsleksaker etc.

Fasta aktiviteter

– En bussresa i maj och ett lite festligt decembermöte med gröt och skinka är fasta aktiviteter. En annan tradition är att ett nordiskt brev läses upp vid februarimötet. I övrigt varierar programpunkterna från möte till möte och från år till år, berättade Ulla och Inga-Britt.

De nämnde också att det vid sidan om månadsmötena förekommer studiecirkel (i år om Östergötland), teaterresor m m. Mellan mötena säljs också Unicefkort. Det är husmodersföreningarnas specialité landet över.

"Hög medelålder"

I raden av sju ordförande fanns fem med på jubileet. Där-ibland numera Mjölbybosatta Helga Hellman, som kom med denna vädjan:

– Försök att få med de unga!

En naturlig vädjan i en förening där yngsta medlemmen är 37 år. Äldsta är 86 och heter Arnfrid Wass och Maja Örtlund. Båda är flitiga mötesdeltagare, men jubileet såg sig fru Wass nödsakad att hoppa över. Det kolliderade med hennes egen födelsedag.

Konsumentfrågor

– Konsumentfrågorna har på senare år inte varit så accentuerade. Men de håller på att lyftas fram igen nu när det ekonomiska läget blivit mer ansträngt, nämnde Ruth Andersson för ÖC.

– I husmodersförbundet har vi varit ganska internationella av oss sedan 1982, hade hon dessförinnan sagt i sitt högtidstal. Vid jubileet uppvaktade bl a länsförbundet samt husmodersföreningarna i Mjölby och Malalexander.

Ordföranden Birgit Stålmarck överräckte var sin ros till åtta veteraner från start-året. Efter supé underhöll Dennis Précenth och Kristina Tengvall med sång och musik.

KARL-JOHAN NORÉN