

Mjölbys äldsta familjeföretag ^{9/9 1983} har fått ny ägare

En av Mjölbys allra äldsta affärer, Östlunds Herr AB, har i dagarna överlätit till ny ägare. Även om affären kommer att drivas under samma namn och i samma anda så är den 80-åriga rörelsen ändå ett avslutat kapitel för familjen Östlund.

— Som familjeföretag måste vi vara äldst i Mjölby, säger köpman Valter Östlund.

Det var hans far Filip Östlund som 1904 startade en skrädderi-rörelse, troligen på Bockarpsvägen 24. På den tiden hade konfektionsförsäljningen ännu inte kommit igång — det enda som fanns att tillgå var beställnings-skrädderi. Senare övertog han en lokal på Vasavägen, där Pehr Andersson senare etablerade sig, och därefter på Järnvägsgatan, som senare övertogs av Hörlings.

Krigstider

När centrum byggdes och stod klart omkring 1940 erbjöds Östlunds, som då hade butik i Kanikegården, moderna lokaler.

— Men vi tackade nej, minns Valter Östlund. Kriget hade

nyss brutit ut och tiderna var osäkra. I stället var det ett annat företag, Nya och begagnade varor, som slog sig ner där. Bara efter något år upphörde det och då slog vi till, säger han.

Valter Östlund, som är född 1920, var bara 15 år när han började i firman. Men då hade han redan hunnit med ett par år inom livsmedelsbranschen. När fadern dog 1946 tog han och en broder över och 1951 övertog han samtliga aktier och har sedan dess stått som ensam ägare. Någon tredje generation i företaget blir inte aktuell.

Kärvt

— Jag har en dotter, men hon är inte intresserad. Och det är jag egentligen glad för, säger han. I dag är det kärvt i affärslivet.

Ännu medan rörelsen drevs på Järnvägsgatan ingick beställningsskrädderi som en betydande del.

— Far hade tre skräddare anställda, berättar Valter Östlund. Men själv har jag aldrig varit intresserad av den delen. Sedan många år har vi bara haft ändringsskräddare knutna till verksamheten.

A och O

Skräddare har varit ett yrke på utdöende sedan många år. Vad händer den dag inte ens ändringsskräddare finns att tillgå?

— En ändringsskräddare är A och O för herrkonfektionen. Men precis som inom skomakerskrået verkar det som om yrket är på väg mot en pånyttfö-



Valter Östlund utanför den butik som är en av Mjölbys allra äldsta men som nu lämnar familjen efter två generationer

delse. Numera finns det t o m yrkesskolor för skräddare, säger han.

Östlunds har alltid siktat på den raka, strikta herrstilen. Därför har Valter Östlund heller aldrig fallit för kedjornas locktoner. De stora inköpscentralerna blir mer ungdomsbetonade och modetrendiga.

— Min kundkrets handlar gärna svenskt — en svensktill-

verkad vara är faktiskt ett försäljningsargument, säger han. Den stora prisskillnaden börjar också att jämnas ut genom att importen blivit dyrare.

Den stil Östlunds gjort till sin kommer att bevaras, liksom namnet, försäkrar Valter Östlund, när den nye ägaren Sivert Sjögren i Boxholm, tar över på lördag. Inte heller för personalen blir det några förändringar.

GULL-BRITTE ERICSON