



Inez Johansson slutar som arbetsförmedlare efter 27 år i yrket 29 AUG. 1980

Efterträdde fjärdingsman i Boxholm

27 år som arbetsförmedlare

Inez hade kontor i bostaden

— Det känns vemodigt att sluta. Jag har hela tiden haft bra kollegor och fin kontakt med de arbetssökande. Det har varit roligt att kunna hjälpa människor.

Så säger Inez Johansson, arbetsförmedlare i Boxholm, som på torsdagen avtackades efter nära 27 års anställning vid arbetsförmedlingen i Boxholm. Uppvaktningen var massiv med chefer och kollegor från kontoren i Motala, Mjölby och Ödeshög med länsarbetsdirektören Sven-Olov Andersson i spetsen. Förutom Sven-Olov Andersson talade Nils Baumgardt, Mjölby och Knut Öberg, Motala.

Inez Johansson började som arbetsförmedlingens platsombud i Boxholm den 1 april 1954. Hon efterträdde fjärdingsman Axel Andersson.

Sista dan på jobbet

Inez har enbart positiva minnen från sin tid som arbetsförmedlare. Det är bara en detalj som grumlar glädjen något, nämligen lokalfrågan. Fram till 1966 fick hon ha kontoret i bostaden!

— När jag började 1954 bodde vi i en liten tvårummare på Martinvägen och jag fick ta emot besökarna i vardagsrummet. 1963 flyttade vi till en större lägenhet på Storgatan och då gick det lite bättre men jag var naturligtvis inte nöjd med lösningen.

Hon tjtade om en ordentlig kontorslokal i många år men ingenting hände förrän hon fick besök av en tjänsteman från Ams i Stockholm vintern 1966.

Stora ögon

— Vid det tillfället var det många arbetslösa byggnadsarbe-

tare som stämplade för arbetslöshetskassan och han gjorde stora ögn när kön växte och de fick använda både hallen och vardagsrummet som väntrum.

Sådant här får inte förekomma menade han och några dagar senare hade Inez ett kontorsutrymme i kommunkontorets källare.

— Men det var ingen helt lyckad lösning heller. Det var varmt på sommaren och kallt och fuktigt på vintern så jag ådrog mig reumatisk värk. Det var inte så lyckat för mina besökare heller eftersom väntrum saknades och de fick sitta i källartrappan och vänta.

1976 flyttades kontoret till Domusfastigheten och sedan i våras har man stora och ljusa lokaler i den gamla provinsialläkarmotagningen på Nygatan.

Under de här åren har naturligtvis mycket förändrats på arbetsmarknaden i Boxholm. Bruket är fortfarande den dominerande arbetsgivaren även om dominansen inte är så stor som på 50-talet. Flera nya småindustrier har tillkommit under de senaste åren.

Kvinnoproblem

— Men man önskade många gånger att man kunnat erbjuda lite fler arbetstillfällen åt kvinnor. De har fortfarande problem på arbetsmarknaden i Boxholm även om tillkomsten av landstingets sjukhem i Bjursdalen har förbättrat situationen.

I början av 1970-talet anställdes många kvinnor vid bruket som travers- och truckförare. Men skiftgången skapade sociala problem med barnpassning och dyl så många orkade inte med.

Arbetsförmedlingens öppethållandetider har ökat under årens lopp. På 50-talet hade Inez öppet någon timma två dagar i veckan och sedan i våras utökades öppet-hållandet till alla vardagar.

Sedan 1969 har hon varit heltidsanställd och den återstående tiden har hon tjänstgjort vid Mjölbykontoret.

— Jag vill passa på tillfället att tacka både arbetssökande och arbetsgivare för de här åren. Vi har överhuvudtaget haft ett gott samarbete.

ANDERS JACOBSSON