

# Lanthandeln slår igen

Vid ett köksbord i Östra Harg sitter Hildur Carlsson och minns statarna. Alla de som arbetade på de stora jordbruken på 20-talet och samtidigt var kunder i hennes lanthandel.

I lanthandeln väntar Hildur Carlssons dotters sonhustru på de sista kunderna. Efter två år ger hon upp. Ett sista försök att återuppliva lanthandlartraditionen i fjärde generationen har misslyckats. Ungefär samtidigt som Inga Lill Lund-

berg tog över öppnade ICA ny livsmedelshall i Lingham.

Ungdomarna och sommar-gästerna är kundgrupper som försvinner. Kvar blev till slut de äldre, de som ofta inte har någon bil att ta sig till affären med.

SIDAN FJORTON



Foto: MAGNUS JOHNSON

*Tre generationers erfarenhet av lanthandel under mer än 50 år finns samlad på den här bilden. Nu är det snart dags för den nedläggning som de tre länge har tvingats räkna med. Fr v Margareta Andersson, Hildur Carlsson och Inga Lill Lundberg*

# Sluthandlat i Östra Harg

## Tre generationer i affären

Östra Hargs 186 själar är i minsta laget som kundkrets för en lanthandel utan möjlighet att få glesbygdssöd. Och inte blev det bättre när ICA för två år sedan öppnade livsmedelshall i Linghem några kilometer bort.

Om två veckor stänger Tymar Anderssons eftr. Den sista av fyra generationer handlare slutar. Tre generationer kan nu summera mer än ett halvt sekels erfarenheter som handlare.

Hildur Carlsson, 89, kom från Malexander till Östra Harg 1924:

— Efter världskriget hade affären varit nerlagd ett par år. Vi startade i ett litet primitivt skjul som fick duga tills den nuva-

rande affären byggdes 1933. På den tiden fanns här många stora gårdar med mycket folk. Då var det många statare som behövde göra inköp. Nu har gårdarna blivit färre, och kan skötas utan anställda.

### Tänkte lägga ner

Hildur Carlssons dotter Margareta Andersson tog tillsammans med sin man över ansvaret för affären 1948. Då hade den varit utarrenderad under ett drygt decennium:

— Redan innan min make dog 1975 hade vi tänkt att lägga ner affären. Men då ville min svärdotter Inga-Lill Lundberg ta över.

— Jag har haft öppet vanlig affärstid måndag—lördag, och skött det hela ensam. Men det är inte därför som jag slutar, för

att det har varit för jobbigt. Vi har helt enkelt för få kunder, säger Inga-Lill Lundberg.

### Färskvaror

— Det går inte att hålla färskvaror, och datummärkningen ställer till stora problem för de minsta affärerna. Tidigare hade vi även sommargästerna vid Roxen, som brukade handla här. Efter de två senaste regniga somrarna har de försvunnit. Och den nya generationen som flyttar hit åker lätt in till stan med bilen.

— Med en omsättning på en kvarts miljon är det ren välgörenhet att stå här i affären. Det är knappast någon idé att fundera ut vad jag har i timlön.

— Frågan är nu vad som kommer att hända med de äldre som bor här i Östra Harg. Vi kan hop-

pas på att varubussen utsträcker sina turer. Annars får de räkna med att ta skolbussen, och offra mer än en halv dag för vanliga matinköp.

### Studier

Själv tänker Inga-Lill gå in för studier på kommunala vuxenutbildningen. Hon blev den sista i den familj av handlare som en gång i tiden inleddes med Margareta Anderssons farfar.

Stora braskande annonser kunde inte Inga-Lill satsa på. Utanför affären finns bara en skylt som förkunnar att återstående varor säljs ut med ordentlig rabatt. Men djungeltelegrafen fungerar tydligen, för in i affären strömmar en rad kunder som aldrig tidigare syntts till.

JAN HELLEBERG



— Jag har länge förstått att affären skulle läggas ner, säger Gunvor Karlsson som varit kund i 20 år. Hon hör till de kunder som har bil och som snabbt kan ta sig till Linghem. Inga-Lill Lundberg (t h) lyssnar