

# Andligt mörker i Västra Harg?

Som församlingsbo kan man inte undgå att förundras över den kärlekslöshet som synes mig råda i det kyrkliga livet i Västra Harg.

Redan för drygt ett år sedan kunde man vid "De gamlas dag" märka hur stämningen förändrats, så att många av de äldre inte längre kände sig välkomna till den kyrka där de sökte sin tröst och sin tro. Med sorg i hjärtat kunde man i år konstatera att åtskilliga gamla avstod från den andliga gemenskap som de inte längre kunde finna i vår kyrka.

Det är inte min sak att döma i detta, som kan vara en följd av ett alltför nitiskt framförande av det kristna budskapet. I år frågar jag mig dock om det egentligen är ett kristet budskap man söker framföra.

Hur tillämpas egentligen kärleksbudskapet i samband med årets julhögtid? Här har en ung kvinna under flera år bidragit till att göra julottan i Västra Harg till en underbar upplevelse, och där hennes sång på ett så stämningsfullt sätt fått rama in det kristna budskapet i predikan. Säkert har denna inramning bidragit till att skapa ödmjukhet hos gudstjänstbesökarna, så att budskapet bättre nått fram till dem. När man i fortsättningen betackar sig för hennes medverkan med hänsyn till att hon kunde dra intresset från predikan, blir man ledsen långt in i själen.

Att en kyrkans tjänare försummar möjligheten att med hjälp av ett så vackert och värdigt sångframträdande kunna nå en större menighet med det kristna budskapet, det kanske man kan överse med, liksom med andra "olycksfall i arbetet". Att däremot behandla en medmänniskas kristna gärning på detta sätt, vittnar om en kärlekslöshet som väl knappast vår Herre kan önska en viss tjänare. Hur skall det inte kännas för denna kvinna att på ett sådant sätt bli avvisad av sin vigselpräst från den kyrka där hon under flera år delat med sig av sin kristna kärlek? Men sådana frågor är kanske inte så väsentliga för det kyrkliga livet i Västra Harg numera.

Får jag därför som ett ord på vägen till dem som leder arbetet i vår församling citera Ordspråksboken (19:11): "Hör råd och ta emot tuktan, på det att du för framtiden må bli vis."

BJÖRN ARÉN

Svensborg, Västra Harg

\*

Kyrkoherde Olle Johansson i Västra Harg, som fått ta del av synpunkterna i ovanstående insändare, kommer med följande bemötande:

Insändaren börjar så: "Andligt mörker i Västra Harg?" Lägga märke till frågetecknet! Det är så att det inte är mörkare i V Harg än att t ex en liten bibelstudiecirkel finns där, och i den är han eller hon som skriver, välkommen att vara med. Insändaren uppger sig vara församlingsbo men talar med denna kristna benämning gång på gång om min kärlekslöshet. Är det inte kärlekslöst mot sin församlingspräst, när en församlingsbo på sätt som sker angriper sin präst? Är det enda möjligheten att nå sin präst?

I fortsättningen talas om "De gamlas dag" för mera än ett år sedan. Det som då blev sagt, inte i kyrkan men i församlingshemmet, tycktes inte vara något hinder för oss att fira "De gamlas

dag" även gångna hösten. Församlingsbon talar om ett alltför nitiskt framförande av det kristna budskapet. Skulle det inte behövas, om V Harg är i andligt mörker? Därefter får man höra om den unga kvinna, som jag inte lät sjunga i julottan i V Harg. Den som skriver till mig, säger sig med tanke på mitt avböjande ha blivit ledsen långt in i själen. Det är ju inte vår uppgift att göra varandra ledsna allra minst vid jul. Men vi kan tacka Gud att vi har julevangeliet. Om vi inte hade det, skulle vi inte heller ha några julsånger. Ja, vad skulle körer och sångare ha att sjunga, om vi inte hade julevangeliet? Det grundläggande är alltså bibelordet. Det citerar ju också min församlingsbo till avslutning, och jag är tacksam över att han inte föraktar Gamla Testamentet. Vi behöver ju alla gå in under det gudomliga Ordets tuktan, så att vi inte går i kyrkan för människors skull. På tal om sångerskan, som vi inte behövde vid julottan i V Harg kyrka, kan jag inte uttala mig om henne, såsom insändaren tycks kunna göra. Det är bara en som vet, vad i människan är. Som hans tjänare var jag hennes vigselförrättare som nykommen präst, och den vigselakten har från min sida sett inte med julottan i V Harg att göra. Västra Hargsbon talar om "olycksfall i arbetet". Vore tacksam för att få kännedom om dem för eventuell hjälp.

OLLE JOHANSSON

\*

Med dessa inlägg förklaras debatten kring julottan i Västra Harg avslutad

Redaktionen