

# Höstsysslor

I Bondepraktikan som har en given plats i bokhyllan i stugan på ön läser vi om månaden oktober:

Åska i oktober bådard stormig väderlek

Klar höst ger stormig vinter

Mycket frost och snö bådard mildt väder i januari

En varm oktober ger en kall februari

Dimmig höst ger en snörik vinter

14/10 1976



Ja, den som lever får se hur det blir. Än ligger ju många båtar kvar i sjön, men de tas väl upp vad det lider. Det är verkligen höst. Det duggregnar och mörkret kommer tidigt, men den stora björken på andra sidan farleden lyser gul och försöker lätta upp det grå. Ett svanpar letar efter mat på den långgrunda Kullastranden och ett annat kommer i "sporrsträck" och tigger mat när vi lägger till med båten.

En väl påpälsad pimpare sitter i en båt och får många abborrar. Det går att få fina firrar nu om man vet de rätta ställena och det gjorde tydligen den här pimplaren för han hade satt sig precis rätt i södra delen av ön.

Som ekorren samlar i ladorna inför vintern måste man också som sommarhusägare se till att man har ved huggen inför den kalla och mörka vintern, att det finns "klabbar" att lägga in i spisen när man gått en långpromenad över isen eller satt ut angelkrokarna. En vedkorg med tyre blev det också, och den kommer att behövas när det kanske blir lite kärvt fram i vinter att göra upp eld. Slangen till bevattningssystemet är det väl bäst att ta upp så det inte fryser fast i isen och så måste man alltid plocka ihop lite grejor som skall med hem över vintersäsongen.

Men — än är det inte vinter . . .

— ving

# Rimfrostpudrat

Det var stor skillnad att byta ut soldränkta tunisiska Medelhavsstränder mot ett bistert och kallt Sommen.

Isen låg ganska tjock inne i Uddersboviken och plastbåten orkade inte då vi skulle försöka oss på att bryta den. En av våra vänliga sommargrannar i Uddersbo ställde upp med sin rejäla roddbåt och kunde med den göra en ränna genom det ca hundra meter långa istäcket. Vi kunde sedan följa honom. Det var kallt på sjön och Formenteratröjan och anoraken satt inte i vägen.

Ön var pudrad med ett vackert rimfrosttäckte, som dock smälte allteftersom solen kom. Det var tomt. Ute i farleden passerade inga båtar, och det var tyst hela dagen.

24/11 1976



Vedlagret i stugan fylldes på. Alla lösa prylar på ön sattes in i visthusboden och med hem åkte batteriet till TV:n och transistorn, som för länge sedan tonat ut det sista programmet Sommar . . . sommar. Ljusstakarna som skall pryda julbordet fanns med i båten tillbaka och klockan i koppar som en gång i tiden satt på väggen i en större båt.

Vi går husesyn på ön. Och vid den trivsamma brasan drömmar vi oss för en stund tillbaka till den sommar som gått.

Vi styr in mot land och är snart inne i isbältet. Precis där isbältet börjar stannar motorn och det är helt omöjligt att få liv i den. Vi tar det som ett tecken på att vi nu bör sätta punkt för "ösäsongen" 1976.

Nästa gång vi kan ta oss ut till ön blir när vi kan gå över isen.

Kanske kan det bli rätt snart . . .

—ving