

Boxholms musteri startade i "herrskepets tvättstuga"

Boxholms musteri måste lägga ned sin verksamhet. Orsaken är ökande arbetsgivaravgifter och svårigheter att få fram personal som under några hektiska veckor under hösten kan ta sig ledigt och sköta mustning-
en. Musteriet i Boxholm startades 1941, och då gjorde man 2 000 liter must. Toppnoteringen var 1964 med 85 800 liter.

Ingen är mera skickad att skildra Boxholms musteri och Boxholms Hemträdgårdsförenings verksamhet än Karl-Artur Qvarfordt som var ordförande i föreningen i 25 år, från 1948—1973, och musterichef från 1948.

Boxholms Hemträdgårdsförening bildades 1911 då den nuvarande bebyggelsen på Fällhagsområdet kom till. Målsättningen var att skaffa trädskötare och sälja träd, buskar och produkter som trädgårdsodlarna kunde ha nytta av.

□ DOKTORINNAN TOG INITIATIV

Doktorinnan Karin Möller som läst mycket om mustning och satt sig in i ämnet tyckte att man på det sättet skulle kunna ta reda på den frukt som kom fram i samhället. Man fick låna startkapital av henne, och som tack för hjälpen valdes hon senare till hedersledamot i föreningen. Två av dem som satte igång med den här verksamheten var Evert Persson och Axel Johansson. Man började 1941 i Boxholms AB:s tvättstuga. I två små rum som i dagligt tal kallades för "herrskepets tvättstuga" mustades 2 000—3 000 liter om året. 1957 flyttades verksamheten till Flemminge herrgård där man höll till i källarvåningen.

□ EGEN FASTIGHET

— Vi flyttade till en egen fastighet 1965. Den kostade 120 000 kr att bygga, men vi hade under årens lopp fonderat ca 80 000 kr. Det var en mycket gynnsam tid för musteriet, vi hade vatten, elektricitet och reparationer från Boxholms AB. Det gällde bara att skaffa fram och betala



Karl Artur Qvarfordt har inte många flaskor must kvar. Men han skall gömma så mycket att det räcker att bjuda på vid Boxholms Hemträdgårdsförenings årsmöte. Mustdrickningen där är en gammal tradition

arbetskraften, berättar K A Qvarfordt.

— 1964 var ett mycket fint fruktår och var också det år som vi gjorde mest must.

□ GÅTT SNETT

— På senare år har det gått lite snett med verksamheten. Arbetslönerna har stigit och arbetsgivaravgiften har ökat sedan det blev klart att vi inte fick driva verksamheten som en ideell förening. Det är arbetsgivaravgiften, dyrare olja och ökade arbetslöner som tagit knäcken på oss. Det går helt enkelt inte att få det att gå ihop. Vi kan heller inte höja mustens pris på ett sådant sätt att det uppstår ett köpmotstånd, säger K A Qvarfordt.

□ FASTIGHETSFÖRSÄLJNING

Nu har man gått ut på marknaden och vill sälja fastigheten. Boxholms kommun var erbjuden att köpa den för 150 000 kr, men därifrån har man inte kunnat finna något ändamål som man kan använda den till. Nu verkar det som om man skulle ha en spekulant, men ingenting

är dock klart. Maskinerna får man gå ut på marknaden och sälja, och räknar med att — trots svårigheter också för andra musterier — finna mustier som vill förnya sin maskinpark. Boxholms musteri's maskinpark är av god kvalitet, säger de som kan bedöma sådant.

□ BELÖNAD

Karl Artur Qvarfordt har under alla år varit ett med Boxholms musteri och har blivit vederbörligen belönad för sin verksamhet. Han har fått Pomologiska föreningens medalj i brons och silver samt diplom, och han har hedrats av Hushållningssällskapet i länet för sina insatser.

Boxholms Hemträdgårdsförening skall dock fortsätta sin verksamhet med trädbeskärning, konstgödsling och i övrigt betjäna trädgårdsodlarna.

— Däremot får vi väl samla in frukten i Boxholm och lämna den till andra musterier i närheten, som t ex Väderstad och Borensberg, konstaterar K A Qvarfordt.

IRVING LINDHOLM