

# Boxholms metodistkapell rivs <sup>22/11</sup> Församlingen går upp i Tranås <sup>1975</sup>

Metodistkapellet i Boxholm ska rivas. På söndag hålls det sista mötet i det drygt 90-åriga kapellet. Genom utflyttning har medlemsantalet i Boxholms metodistförsamling stadigt minskat på senare år. Sedan 1971 har man fungerat som en annexförsamling till Tranås. Och nu går man helt upp i Tranåsförsamlingen, vars officiella namn redan är Tranås—Boxholms metodistförsamling. När Boxholmskapellet nu rivs försvinner en epok på orten. Men verksamheten där läggs inte ned helt. Syföreningen kommer att fortsätta och man planerar också att ha vissa möten där. Men det blir i förhyrda lokaler.

I år är det exakt 100 år sedan metodismen kom till Boxholm. Det var från början tre inflyttade norska familjer som höll bönemöten i hemmen. Så småningom växte skaran och man kallade en predikant från Linköping. Boxholm fungerade de första månaderna som annex till Linköping. Församlingen fick en tomt av Boxhoms AB 1883 och året efter invigdes kapellet, som sedan dess fungerat som gudstjänstlokal. Genom väckelserna i slutet av seklet anslöt sig allt fler. När församlingen var som störst — kring 1890 — räknade man ca 150 medlemmar.

Verksamheten var livlig, inte minst bland Boxholms ungdomar. I mitten av 1880-talet bildades t ex en jungfruförening, som tillsammans med syföreningen hade ca 50 medlemmar. Det fanns också en ynglingaförening med ett 20-tal medlemmar. Men aktiviteten har växlat kraftigt under årens lopp. När församlingen firade 50-årsju-

bileum 1925 var man t ex nere i 86 medlemmar.

## □ TRANÅSPASTORER

Boxholmsmetodisternas siste egne pastor var Emanuel Söderlund. Han slutade 1947. Därefter har Tranåspastorer tjänstgjort som predikanter även i Boxholm. Men Boxholmsförsamlingen fungerade som en självständig enhet ända till 1971, då den sammanslogs med Tranås. Den nuvarande pastorn, Bror Trygg, berättar att det nu är bara ca 15 aktiva medlemmar i Boxholm. Den stadiga minskningen har till stor del berott på utflyttning, menar han.

— Trots att kapellet försvinner kommer vi även i fortsättningen att heta Tranås—Boxholms metodistförsamling, säger han. Verksamheten kommer heller inte att försvinna helt i Boxholm. Syföreningen fortsätter som vanligt och vi har även planer på att ha vissa möten där, förklarar pastor Trygg. Vid sådana tillfällen får vi

hyra in oss i någon lämplig lokal.

Kapellet ska säljas och rivas. Så småningom kommer troligen ett par villor att uppföras på tomt.

## □ FÖRNÄMLIG ALTARTAVLA

— Det är nog bäst att kapellet rivs. Vi vill absolut inte att det ska upplåtas till någon verksamhet som strider mot det ursprungliga syftet med byggnaden, säger Bror Trygg.

Det mesta av inventarierna följer också med i rivningen. En del saker kommer dock att räddas. Det är bl a altartavlan, som målats av Herman Norrman, en av Sveriges främsta konstnärer på sin tid.

— Den kommer troligen att övertas av Linköpings metodistförsamling, säger Bror Trygg. Nattvardskärlen flyttas till Tranås och det övriga får medlemmarna ta hand om ifall de är intresserade, tillägger han.

JAN HYLANDER



Det drygt 90-åriga metodistkapellet i Boxholm ska rivas. Boxholmsmetodisterna går upp i Tranåsförsamlingen