

Senhöst 6/11 1974

Bakom oss har vi en himmel med mörka kompakta moln som ser ut att innehålla en myckenhet regn eller snö. Framför oss över Fiskevikslandet anar man däremot solen under lätta skyar. Moln med ljusare och skönare former. Det är ett underligt väder. Och höst är det definitivt.

För oss människor är hösten ofta

en stressig och deppig tid. Dagarna blir allt kortare och mörkare och själva blir vi allt tröttare. Vi hinner inte med, tycker vi. Då behövs ett andningshål, en del vill ha det ut mot världen, en del mot något annat för dem värdefullt. Andningshålet kan också vara en ö.



Att få bo kring sjön är ett privilegium. Närheten till den och naturen. Allt är nära. Också tystnaden. Det är ett skönt liv.

Inte ens regnet bekommer oss särskilt mycket längre. Annars har vi ju många gånger om hunnit ledsna på det. Men det blir snart ljusare. Häromdagen blandades regnet med snö. Bryggan färgades vit och våra steg registrerades klart och tydligt i snöblasket.

Vi går mot en ljusare period.

— ving

HÖSTTYST



Det är grått och disigt och tyst vid sjön. Verkligen tyst. Inga fåglar hörs, endast några svanar vippar baken i luften inne i Uddersboviken där de letar efter mat på sjöbotten.

Regndiset på sjön är så tätt att man inte ens kan skönja de röda båthusen nere vid Laxberg.

De som sitter i sina båtar och fiskar blir färre varje gång man kommer till sjön så här års. Abborrgrundet vid fiskgjuseön lockar dock fortfarande någon.

SOMMA blänk

Det finns höstpyssel även på en ö. De ömtåligaste växterna skall täckas och järngrytan tömmas på jord och vatten så att den inte fryser sönder när kylan kommer. Att städa upp skadar inte och på minneslappen över vad som skall köpas in antecknas råttgift, för säkerhets skull.

Mellan brasan brinner ner läser vi i en gammal tidning ett kåseri av Jolo. Författarens otroliga iakttagelseförmåga beträffande vardagsnära ting får oss att småle igenkännande. Det ljusnar omkring oss liksom.

Och utanför piskar regnet mot rutan. Dropparna verkar få liv i skenet från den sjuarmade ljusstaken, inköpt på julauktion i Malexander.

20/11 1974 —ving