

Krafttaget

för vår bygdehistoria

Årsmöte!

Onsdagen den 25 februari 2026 klockan 18.30

På Boxholms Bruksmuseum ← **OBS!!!**



Föreningen bjuder på kaffe/te och ostfralla.

Information kan fås av:

Klas Johansson på telefon 070 4790467

E-mail: klas.1962@gmail.com.

Vi håller årsmötet vid kyrkbänkarna i utställningslokalen på bruksmuseet i år! Lokalen är numera uppvärmd med luftvärmepumpar, men det kan ändå vara bra att ta med en extra tröja. Tänk också på att vattnet är avstängt så toaletter kan inte användas. Efter årsmötesförhandlingarna så fikar vi, samt tittar på några filmer på den stora bildskärmen.



www.krafttaget.com

Föreningen Krafttagets styrelse 2026:

Claes Sjökvist, ordförande

Klas Johansson, sekreterare (även webbmaster)

Christian Klingspor, kassör

Mikael Lüddeckens Persson

Kerstin Andersson

Per Olov Tureson

Jakob Johansson

Kom ihåg att betala medlemsavgiften!!! Se sidan två.

Dagordning:

- § 1 Mötets öppnande.
- § 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
- § 3 Godkännande av kallelse och dagordning.
- § 4 Val av två justeringspersoner.
- § 5 Godkännande av verksamhetsberättelse för 2026.
- § 6 Godkännande av resultat- och balansräkning.
- § 7 Godkännande av revisorns berättelse angående styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret.
- § 8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avser.
- § 9 Val av föreningens, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år.
Val av halva antalet ledamöter (tre stycken) i styrelsen för en tid av två år.
Val av Valberedning.
Val av revisor och revisorssuppleant.
- § 10 Förslag till verksamhet för 2027.
- § 11 Medlemsavgiften
- § 12 Övriga frågor.
- § 13 Mötets avslutande.

Förslag på verksamhetsplan för 2027

- Föreningens hemsida www.krafttaget.com ska skötas och kännas aktuell. Ibland dyker det upp nytt material men även ny information till bilder till exempel. Mikael Lüddeckens Persson arbetar med en ny dokumentation om Boxholms tätort som kommer bli tillgänglig så småningom.
- Torpmärkningar Har Ekeby Hembygdsförening och Boxholms OK genomfört sedan 1968, och Föreningen Krafttaget blev med 1999. Mycket är därför markerat men det finns annat som är värt att skylta. Vid Brännvinslia finns ingen skylt som visar platsens namn. Det ska vi ändra på, och på skylten ska en kort information om platsen framgå.
- Föreningen Krafttagets grupp på Facebook är populär och den driver vi vidare i samma stil som tidigare. Administratörer för gruppen är Klas Johansson och Mikael Lüddeckens Persson. Kanske är det genom Facebook som Föreningen Krafttaget syns allra mest. I skrivande stund har gruppen 1458 medlemmar.
- Krafttaget har haft bildutställningar på Bruksmuseets översta våningsplan några somrar i rad. Det blir säkerligen så även kommande sommar. Eventuellt blir det en ny, eller också får den nuvarande sitta kvar.
- Föreningen kommer att delta på Boxholmsmästerskapet i Frågesport. Det är dock lite oklart i skrivande stund hur laguppställningen blir.
- Krafttaget och Boxholms OK arrangerade Torp- och Söndagsturer i arton säsonger! STF Folkunga tog över konceptet och har genomfört två Söndagsturer varje vinter sedan 2022, men BOK och Krafttaget står som medarrangör. Så blir det säkerligen även nästa vinter.

Kom ihåg att betala medlemsavgiften för 2026!

Betala 100 kronor bankgironummer 5520-2998. Ange Föreningen Krafttaget som betalningsmottagare. Ange gärna mobilnummer och e-mailadress.
Det går också att betala med Swish. Numret är 123-6986970.

Verksamhetsberättelse för 2025

- **Årsmötet 2025** hölls den 11 mars med 19 närvarande medlemmar. Mötet skulle ha hållits på biblioteket men det kom att förläggas till kommunstyrelserummet på grund av dubbelbokning. Efter årsmötesförhandlingarna blev det fika och därefter lyssnade vi på Claes Sjökvist som ju är kommunstyrelsens ordförande men även föreningens ordförande. Claes berättade om sin livsresa fram till idag, och man kan ju säga att musiken tagit en stor del av hans liv.
- **Bruksmuseet** höll öppet i somras och för fjärde sommaren i rad var Ann-Sofie Johansson guide. Föreningen Krafttaget har på översta våningsplanet haft bildutställningar, så var det även sommaren 2025. Då var det bilder tagna av Inge Strand. Bildutställningarna är mycket populära att ta del av.
- **Hemsidan och Facebookgruppen**, det är ju främst genom de kanalerna som Krafttaget syns och det är där vi belyser Boxholms historia. Hemsidan skapades 2007 och många hemsidor ser kanske modernare ut, men vi kan tekniken med denna hemsida och vi tycker det fungerar bra. Hemsidan ligger på en egen server och nackdelen med detta är att vi har en stor kostnad för bredbandsanslutningen.
- **Torpmärkningen** hölls den 5 maj och för första gången sattes en skylt upp vid ett torp som finns kvar, nämligen Berget. Det är en stuga uppförd på 1800-talet som står kvar bland den nyare bebyggelsen vid Dalgårdsgatan Planen var först att sätta en skylt vid Brännvinslia men eftersom hyresgästföreningen hade ett önskemål att vi skulle sätta en skylt vid Berget så blev det så.

Agneta Fransson flyttade från Tranås till Boxholm för fyra år sedan. Hon såg tidigt att Berget borde kunna bli en mötesplats. Hon fick även med sig Monica Svensson och Kerstin Kvick på sin idé och tanken är att starta upp en boxholmsavdelning av Hyresgästföreningen.

Agneta, Monica och Kerstin såg att stugan Berget var välbehållen men det var enormt skräpigt. Ingen hade knappast öppnat dörren till stugan på flera år. Kvar stod nog minst fyra vävstolar och det blev åtta fulla säckar med trasmattor när allt samlats ihop. Utanför stugan var det tät växtlighet. Det fanns bara en smal gång för att ta sig runt det lilla torpet. Men därefter har de städat och donat och allt arbete har de gjort helt ideellt. Och så fick de idén att fråga föreningarna som torpmärker om en skylt kan sättas intill stugan.

Tanken är att Berget ska vara en samlingspunkt för social samvaro. Det är en stuga som är som en fläkt från en annan tid.

Vid invigningen den här majkvällen var nära 40 personer med, och på plats fanns även Boxholmshuset vid Fredrik Noaksson. Nu sitter en skylt framför stugan som lite kortfattat berättar om stugans historia, och den som vill veta mer kan skanna en QR-kod med sin telefon. Ett torparpar som hette Anders Olofsson och Catharina Nilsson flyttade från torpet Dalen till Källhem i Österskogen 1825. Efter fyra år i Källhem så dör torparen Anders och Catharina blir ensam med parets två barn. Ganska snart därefter flyttar Catharina och barnen till Berget. Stugan tycks då ha varit nyuppförd för den finns inte med i tidigare husförhörböcker.

Skogsarbetaren Ture Gunnar Karlsson, hustrun Rut Olivia samt dottern Barbro var troligen de sista som bodde i Berget. De bodde i stugan 1960 men inte 1970. Därefter

har det varit lite olika verksamheter i stugan. Som söndagsskola och även musiklek för barn. Sen fungerade Berget som vävstuga i ganska många år.

Det fanns tid för mycket mingel och småprat och det blev en trevlig kväll. Publiken hade ingen brådska med att dra sig hemåt denna varma majkväll.

- **Söndagsturer** arrangeras ju numera av STF Folkunga, de har tagit över konceptet av Boxholms OK och Föreningen Krafttaget, men de båda tidigare arrangörerna finns ändå med på ett hörn. Arrangemangen genomförs i samarbete med BOK / Krafttaget. Detta var den femte vintern med STF Folkunga som ansvariga. De nöjer sig dock med två Söndagsturer per vinter och alltså inte varje söndag som det var förr.

Den första elden tändes i Malexander. Så långt bort från tätorten har aldrig en Söndagstur hållits tidigare. Men det är ju ingen vätskeservice till löpare längre och det innebär ju att platsen kan vara en bit bort.

Elden tändes intill sjön Sommen vid båthamnen och Mia Karlsvärd hade berättaruppdraget. Mia berättade om sina upplevelser i samband med malexandermorden i maj 1999. Mia arbetade vid den tiden som fotograf på Corren. Det hade hörts skottlossning i Malexander och Mia samt kollegan Fredrik Qvist fick i uppdrag att ge sig iväg för att för Correns räkning bevaka vad som hade hänt.

Det blev en mycket gripande och intressant historia som Mia återgav för de drygt 40 i publiken.

Den 9 februari genomfördes den andra Söndagsturen. Då brann elden inte långt från Kjell Knutssons hem i Gärdslätt Rinna, och det var Kjell som hade Berättaruppdraget. Det är ju Kjell Knutssom som tagit initiativet till att fortsätta med Söndagsturer i STF:s Folkungas regi.

Kjells tema var historien om torparpojken som hade pennan kär. Så heter den bok som Agnar Bjältnäs lät ge ut 1997. Historien handlar om Frans August Andersson som föddes i torpet Fällan under Bråten den 19 april 1835. Frans August var nog ett ganska ovanligt barn för han var väldigt vetgirig och ville lära sig att läsa, skriva och att räkna. Det gjorde han också och han började att skriva ner sina barndomsminnen och beskrev noga sin uppväxt. Frans August anteckningar och beskrivning om hans liv i mitten av 1800-talet är otroligt fascinerande och det är helt fantastiskt att anteckningarna blev en bok och kom att bevaras. Anteckningarna räddades som sagt av Agnar Bjältnäs, han hittade materialet på Linköpings bibliotek där de legat i runt hundra år. Tur det för annars hade säkerligen anteckningarna försvunnit när Linköpings bibliotek brann ner den 20 september 1996.

- **Jan Svensson** bor i Karlstad men han är född och uppväxt i Boxholm. Jan erbjöd sig att komma till Boxholm och till Föreningen Krafttaget för att berätta om en bok som han har skrivit. Boken är en släkthistoria och den har titeln "Brevet hem till Stora ängens jord." Boken bygger på två av Jan Svenssons fastrar och deras brev hem till Sverige. Man kan i breven ana fastrarnas längtan till Sverige. En föreläsning med Jan Svensson kändes perfekt att hålla på Boxholms Bruksmuseum, och eftersom museet planerade för en programkväll men saknade idéer just då så fick de "ta över" erbjudandet. Men alla var ju välkomna till programkvällen och reklam för evenemanget gjordes på Krafttagets kanaler. Det kom runt 25 besökare, men Jan Svensson var mycket nöjd efteråt. Det blev en riktigt trevlig kväll.