



Årsmöte!

Måndagen den 2 mars 2020 klockan 19.00 på biblioteket

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar blir det fika och fralla.

Gen Larsson kommer att närvara för att prata om lite blandade saker, bland annat om vad hon lärt sig om Boxholm sedan hon kom till orten.



Information kan fås av:

Klas Johansson, tele:

0142-51213

eller

070 4790467

E-mail: klas.1962@gmail.com.



www.krafttaget.com

Föreningen Krafttagets styrelse 2019:

Johan Birath, ordförande

Klas Johansson, sekreterare (även webbmaster)

Per Olov Tureson, kassör

Mikael Lüddeckens Persson

Kerstin Andersson

Sonia Södergren

Jakob Johansson

Dagordning:

- § 1 Mötets öppnande.
- § 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
- § 3 Godkännande av kallelse och dagordning.
- § 4 Val av två justeringsmän.
- § 5 Godkännande av verksamhetsberättelse för 2019.
- § 6 Godkännande av resultat- och balansräkning.
- § 7 Godkännande av revisorns berättelse angående styrelsens förvaltning under det gångna verksamhetsåret.
- § 8 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen under den tid revisionen avser.
- § 9 Val av föreningens, tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år.
Val av halva antalet ledamöter (tre stycken) i styrelsen för en tid av två år.
Val av Valberedning.
Val av revisor och revisorssuppleant.
- § 10 Förslag till verksamhet för 2020.
- § 11 Medlemsavgiften
- § 12 Övriga frågor.
- § 13 Mötets avslutande.

Förslag på verksamhetsplan för 2020

- Söndagsturena säsongen 2018-2019 pågår och avslutas den 8 mars
- En torpmärkning ska som vanligt genomföras tillsammans med Ekeby Hembygdsförening och Boxholms OK i vår, datumet blir onsdagen den 13 maj. Tanken är att sätta en minnesskylt där backstugan Nylyckan eller Nylycketorpet har legat. Backstugan har legat på Boarps ägor, knappt 150 meter från Svarvarhemmet. De sista som bodde i Nylyckan var Anders Fredrik Jonsson och Maja Stina Johansdotter, de flyttade därifrån 1902.
- Det har arrangerats 206 Söndagsturer när denna säsong är över. Det har dessutom gjorts 106 stycken ljudinspelningar under åren, alla går att lyssna på när man vill genom hemsidan. Inspelningarna kan komma att bli historiskt värdefulla i framtiden. Klas och Ann-Sofie lovar ingenting om nästa vinter men eventuell startar en ny säsong med Söndagsturer upp vid första advent.
- Hemsidan ska fortsätta att hållas aktuell; www.krafttaget.com.
- Föreningen Krafttagets grupp på Facebook kommer självklart att finnas kvar och bevakas, främst av administratörerna Klas Johansson och Mikael Lüddeckens Persson.
- Föreningen Krafttaget har varit med i Boxholmsmästerskapet i frågesport vid flera tillfällen och med mycket blandat resultat. Föreningen kommer till start även i år och laget representeras av Klas Johansson, Ann-Sofie Johansson och Claes-Göran Olson. Tävlingen äger rum lördagen den 14 mars.
- Filmen om Skogs-Sara, framtagen på initiativ av P-O Tureson med stöd av Föreningen Krafttaget, ska vi verka för att visa vid några platser och tillfällen under året.
- Föreningen kan komma att representeras på Kulturarvsdagar under året. Kontakta någon i styrelsen om intresse att delta finns.
- Har någon förslag på ytterligare aktiviteter så är det varmt välkommet!

Verksamhetsberättelse för 2019

• Söndagsturer säsongen 2018-2019

Den trettonde säsongen med Söndagstur hade startat upp vid första advent, den 2 december 2018. Det var en säsong med totalt 15 Söndagsturer, och tio stycken av dessa arrangerades under 2019. Vi kunde i tur och ordning lyssna på Mikael Ström, Marie Hagsten, Paul och Madeleine Håkansson, Barbro Bornsäter, Margareta Sigbladh, Catharina Lekander, Jörgen Auer, Ann-Sofie Johansson och Johan Birath. Visst var det en mycket trevlig lista med berättarnamn, och det blev också en mycket bra säsong. Till detta bidrog ju även vädret, det var alldeles utmärkt för en Söndagstursarrangör. Snön yrde visserligen den 13 januari då Marie Hagsten pratade vid Sinkan och den 13 februari - då Margareta Sigbladh hade berättaruppdraget - fick vi pulsa i nysnö, men vi fick å andra sidan ge oss ut i ett väldigt vackert och snöklätt landskap. Men det dröjde inte länge tills vi åter fick plusgrader, redan till söndagen därpå var den mesta snön borta.

Intresset under säsongen var bra, men visst är publiktillströmningen betydligt lägre jämfört med för 10-13 år sedan. Runt 30-40 personer är normalt nuförtiden, medan det för ett antal år sedan i regel kom 60-70 personer. Vad minskningen beror på vet jag inte. Vinterstudion på TV kanske...?

Söndagsturer säsongen 2019-2020

Åren går och Söndagstureorna består... I alla fall även vintern 2019-2020. Säsongen startade upp vid första advent även denna gång, och först att ta på sig högtalarvästen var Alf Ek. Därefter följde Björn Ivarsson Lilieblad, Robert Frode, Ronny "Bula" Samuelsson och Olle Strömberg. Vi fick lite oväntad hjälp med berättarnamn till denna säsong, Östergötlands museum erbjöd oss nämligen tre berättarnamn. Ann-Charlott Feldt känner till Söndagstureorna och det var nog hon som framför idén till museet. Östergötlands Museum håller ju stängt för renovering och ska därför visa sig i olika sammanhang ute i länet. Björn Ivarsson Lilieblad var ett av de tre namnen.

Olle Strömberg tillkom sent bland berättarnamnen, han kom att ersätta Magnus Karlsson som fått diskbräck och omöjligen kunde företa en bilresa från hemmet i Medelpad ner till Boxholm. Det var mycket värdefullt att Olle kunde rycka in som ersättare.

Söndagsturen innan jul är värd att nämna den blev mycket lyckad. Ronny "Bula" Samuelsson sjöng från Ekhöjdens veranda, Ovacos fastighet. Gunilla Jonsson såg till att Ovako bjöd på korv med bröd och fika och pepparkaka. En utklädd tomte fanns som besökarna skulle gissa vem det var. Först dragna rätta svar kom från Yvonne Lindgren, hon och nästan alla andra hade svarat Eddy Rosenlöf.

Intresset för säsongens första Söndagsturer tycker jag har varit bra, kanske något bättre än väntat. Det kan möjligen bero på att vi gjort lite mer reklam för Söndagstureorna i sociala medier jämfört med tidigare.

- **Torpmärkningar** startade i Ekeby socken 1968 och sedan 2001 står Krafttaget med på skyltarna som arrangör. Förutom torp så har till exempel backstugor, gårdar, en skola, en fabrik, en tjänstemannabostad och en banvaktstuga skyltats. Och numera har även en koja fått en minnesskylt. Eftersom P-O Tureson och Föreningen Krafttaget tog initiativ till en film om den märkliga Skogs-Sara så kändes det passande att år 2018 markera platsen där den märkliga kvinnan hade sin koja.

Det var i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet som Skogs-Sara från Rumskulla socken i Småland - eller Sara Margareta Netz som hon egentligen hette - gång på gång

tog sig till en koja vid ett stenblock i Österskogen norr om Boxholm. Det var där hon trivdes bäst, och nu har platsen alltså ”torpmärkts” och därigenom bör det ju finnas större chans att platsen inte glöms bort så lätt. Kojan fanns vid ett stenblock och den var belägen i område som nog hör till Österskogens mest svårtillgängliga.

Inte sedan Skogs-Sara vandrade omkring i boxholmsskogarna har det väl skrivits så mycket om henne som det har gjorts under de senaste två åren. Filmen om det märkliga levnadsödet hade ju premiär hösten 2018 och den har ju bidragit till det stora intresset för Skogs-Sara. Den märkliga kvinnan var född i Rumskulla socken 1842. Hon hämtades i Ekeby socken och forslades hem till Rumskulla flera gånger kring förra sekelskiftet men rymde och gav sig gång på gång ut på nya vandringar. Tidningar från alla delar av landet skrev om Skogs-Sara vid den tiden och om hennes rymningar till kojans i Österskogen, sju mil från hemsöcken.

Lennart Johansson har tidigare markerat platsen för Skogs-Saras koja, men det har varit en enkel träskylt försedd med ett inplastat papper. Men nu har kojans alltså fått en skylt som bör kunna stå kvar i många, många år. Denna sköna onsdagskväll fick nämligen Skogs-Saras favoritplats en graverad aluminiumskylt, fastsatt på en järnstolpe och som göts fast med murbruk på platsen. Men det sattes också upp en stolpe vid det grönmärkerade motionsspåret som går fram under kraftledningen, detta för att besökare ska se var de ska lämna stigen och ta sig in i terrängen till stenblocket. Den stolpen har två skyltar så att man ska hitta från stigens båda håll.

Det var runt 35 personer som närvarande vid den lite högtidliga ceremonin då stolpen med skyltar vid stigen samt stolpen med skylt vid stenblocket göts fast.

Efter att skylten vid stenblocket kommit på plats var det skönt att slå sig ner i slänten strax intill och plocka fram matsäcken. Ingen hade särskilt bråttom att lämna platsen, det var ju en skön majkväll med lagom temperatur och ett ganska så klart väder.

Torpmärkningar är en bra anledning att komma ut i naturen för att äta matsäck, och på köpet bjuds deltagarna på en dos historia.

- **Kulturarvsdagen**, ett arrangemang av Östergötlands museum, arrangerades i Boxholm den 8 maj, och där var Krafttaget behjälpliga. Johan Birath och Ann-Sofie Johansson var dessutom föreläsare under dagen.
- **Filmen** Skogs-Sara – Sjumilasteg mot lyckan, har visats vid flera tillfällen under året. Till exempel har en hel del folk sett filmen i Tranås.
- **Genom hemsidan och genom Facebookgruppen** är det som Föreningen Krafttaget syns allra mest. Facebookgruppen har i skrivande stund 1008 medlemmar. Hemsidan hålls hela tiden aktuell och där finns massor av historia bevarad, till exempel bilder, tidningsurklipp, gamla intervjuer, filmer, kartor, beskrivningar av levnadsöden och mycket, mycket mer. Nytt för året är äldre artiklar från Länstidningen, men det är artiklar med historisk prägel och de är alltid aktuella. Efter varje Söndagstur läggs det in referat och bilder. Det går också att lyssna på berättarna genom hemsidan.
- **Boxholmsmästerskapet i frågesport** arrangerades i mars och Klas Johansson, Ann-Sofie Johansson och Claes-Göran Olson representerade Krafttaget vid tävlingen. Det blev en delad tiondeplats bland 37 deltagande lag.