

Intill bäcken nära Sörbäck

Söndagen den 24 februari 2008

Söndagsturerna går mot sitt slut och säsongens näst sista gick till bäcken nära Sörbäck. Tanken var från början att ha parkering vid Sörbäck, besökarna skulle få gå över crossbanan och vidare in i skogen till elden intill bäcken. Men naturen var inte riktigt som jag tänkt mig. Det fick bli parkering vid skjutbanan på vägen in mot torpet Dammen i stället, men vi var ändå väldigt nära Sörbäck. Elden placerades på en ås i en vacker härlig skog och därifrån kunde man på eget bevåg följa en snitsling ner till den brusande bäcken.

Undertecknad hälsade välkommen och berättade lite grann om gårdarna Bäck. För fanns ju Lilla Bäck, Mellanbäck (idag Stora Bäck), och på höger sida om vägen vid kurvan mellan Sörbäck och säteriet låg Södra Bäck (ej att förväxlas med Sörbäck). Besökarna kunde ta del av en karta från 1723 som visar vägen mellan säterierna Boxholm och Mossebo och där de tre gårdarna Bäck framgår. På kartan redovisas också en avrättningsplats; Brännbålskärr!

Berättare denna milda (+ 9,5 grader!) söndag var Mats Lönngren. Väldigt passande med tanke på det milda vädret, eftersom Mats berättade om sitt favoritämne; växthuseffekt och vår miljö! Vi fick, bland mycket annat, veta vad vi har att vänta oss i framtiden. Forskarna tror ju att medeltemperaturen på vår jord kommer att höjas, och Mats berättade om vad det kanske kommer att medföra. Förutom att det blir varmt och skönt kan vi få mer lövskog, mer fästingar och mer stormar. Vi fick också veta hur mycket koldioxid vi i Boxholm (7) släpper ut jämfört med övriga Sverige (5) och med kineserna (3). En hel del kan vi ju också göra, om inte annat för att känna en egen tillfredsställelse. Det går att tänka på bilvalet, och att till exempel låta bli att stänga av elapparater endast med stand by funktionen. Om alla stänger av sina apparater "ordentligt" skulle vi kunna stänga ett kärnkraftverk!

Som avslutning berättade dock Mats att han trots allt är optimist!

Berättandet var väldigt intressant och många kanske fick en tankeställare. Det är ju till exempel lätt att gorma och svära över höjt bensinpris, men trots allt kanske det är något positivt med det också...

Nedan följer bilder från söndagsturen vid bäcken mellan torpen Dammen och Sörbäck den 24 januari 2008.

Klas Johansson





