

Östra sidan om bron över Lillån vid torpet Hultet

Söndagstur den 13 januari 2007

Solen strålade och det var en fantastiskt vacker januaridag när söndagsturearna drog vidare till en mycket vacker kulle intill den idag raserade bron nära Hultet, beläget cirka 1 kilometer rakt öster ut från Boxholm och Ringvägen. I luften var det några plusgrader, så det kändes snarare som en dag i mars eller april än i mitten av januari.

Många var förstås sugna på att komma ut en vacker dag som denna, så en jämn ström med besökare tog sig nerför den gamla stigen som en gång i tiden var timmerkörväg (kunde Sten Nordqvist berätta), till brasan. Säkerligen var många också intresserade av att lyssna till Per-Olof Ruberth som var denna söndags berättare.

Först inledde dock undertecknad som hälsade välkommen som vanligt, samt redogjorde en del om Hönsalotta, denna märkliga luffarkvinna. Hönsalotta var stor och kantig och talade med grov sträv röst och hon var inte särskilt tillgänglig av sig. Hon bar på sin böjda rygg, en primitiv bur och inne i den satt det två höns. Hönsalotta hittades död under en rishög den 21 maj 1921. Då var förruttnelsen långt gången. Om hon dött en naturlig död eller om hon blev ihjälslagen och rånad på sina kopparpenningar blev aldrig klarlagt.

Därefter så fick Per-Olof Ruberth ordet, och han kom att ta oss med till den Grekiska övärlden och vackra Santorini. Det hade nog många anat, eftersom träden pyntats med flera vackra grekiska fotografier. Vi fick förstås veta mycket intressant om ön, till exempel att den fick sitt nuvarande utseende efter ett vulkanutbrott ungefär år 1600 före Kristus! Intresserade kan läsa mer om Santorini på följande länk: <http://sv.wikipedia.org/wiki/Santorini>

Nedan följer en del bilder från söndagsturen den 13 januari 2008

Klas Johansson





