

Gröna Plan (elden brann dock på Fårhusberget)

Söndagstur den 27 januari 2008

Säsongens nionde söndagstur var tänkt att förläggas till en liten mosse belägen på kanten av Fårhusberget någon kilometer väst/sydväst om Lagnebrunna. Tyvärr kom vi att mer eller mindre tvingas flytta platsen för elden. Gallring av skogen har ägt rum kring Fårhusberget, och skotning av timmer ut ur skogen har ägt rum. Och kommer att fortsätta ett tag till. Det gjorde den tänkta bilparkeringen och promenadvägen till Gröna plan till rena lervällingen! Därför kom vi att lägga elden uppe på Fårhusberget. Det innebar ju en betydligt trevligare plats för elden, med en vacker utsikt att njuta av för de cirka 45 besökarna (plus knappt tio orienterare som fick vätska på berget). Däremot var kanske promenadvägen upp till berget i tuffaste laget för de som inte har den bästa kondisen. Men man belönades som sagt med härlig utsikt från Fårhusberget.

Lennart Johansson var dagens berättare. Trots att elden inte brann vid Gröna Plan så kom ändå Lennart att berätta om Gröna Plan, den lilla mossen som alltid lyser grön, och som saknar växtlighet (förutom den gröna mossan). Några valde att ta en titt på Gröna Plan ändå, det var ju inte så himla långt från elden på berget bort till mossen, men det innebar dock lite fysisk ansträngning eftersom det blev mycket uppförspromenad tillbaka till berget.

Genom Marianne Molin erhöll vi historieintresserade i orienteringsklubben för några år sedan en historia som kom från Birgit Johansson, en kvinna som körde posten i Boxholm förr i tiden. Eller "Birgit i Skäggenäs" som Marianne kallade henne. Birgit hade en historia som hennes mammas morfar en gång i tiden skrivit ner. Där berättas att en General Lagerbjälke skall ha begravts i mossen under Dackefejden på 1540-talet! Det ska också ha funnits en sten med inskriptionen GL i mossen, men som försvann ner i ett hål i mossen då några personer letade efter en skatt som också ska finnas på platsen! Trot den som vill...

Efter bilderna som följer finns en renskrivning av historien.

Nedan följer bilder från söndagsturen på Fårhusberget, den 27 januari 2008

Klas Johansson







Gröna Plan, Fårhusberget

Historien nedtecknad av Birgit Johanssons mammas morfar!

Min sagesman berättade att han år 1865 skjutsade lantmätare Marin, bosatt i Freggestorp i Åsbo socken, därifrån till Korskölla. Då han fick se korset vid källan sade han:

Det är roligt att se att folk vårdar om våra gamla fornminnen, och icke låter dessa förfaras.

Här är platsen där prinsessan på sin resa genom landet vilade sig och blev angripen av den så kallade korssjukan och dog där på platsen. Till minne härav restes ett kors på platsen, som återfinns än idag.

Sedan sade han:

Nu ska vi gå och söka upp General Lagerbjälkes grav. Mitt inne i Lagnebrunnas södra skog finns en plan, 40 meter lång 15 meter bred, som kallas Gröna Plan. Där finns ingen skog eller buskar, men en tät gräsmatta.

Där var upprest en hög rund sten med ett inhugget G L. Sägner berättar att general Lagerbjälke styrde på 1540-talet under Dackefejden och begravdes där. Även en stor skatt skall finnas där. I ändamål att uppsöka denna skatt begav sig två personer dit julafton 1896, och började gräva, men innan arbetet krönts med framgång eller avslutats, blev de skrämde av 2 julgranshuggare, som av en händelse kom förbi och varnade dem. De tog till flykten. När våren sedan kom föll stenen ner i gropen och är sedan dess inte synlig mera.