

Platsen för Ekeby skola

Söndagstur den 17 februari 2007

Säsongsens tolfte söndagstur gick till en bilparkering mitt emot Ekeby kyrka. Detta var nämligen platsen där Ekeby skola en gång har legat.

Dagen var grå och blåsig, och parkeringen vid kyrkan passade kanske inget vidare för en söndagstur till den gamla skolan just denna dag, där ju vindarna kom åt att friska i rejält. Men kyrkan stod ju öppen, så det gick ju bra att värma sig där en stund, och om man så ville, äta upp matsäcken.

Lars Andersson, Ekeby hembygdsförenings ordförande var berättare denna söndag.

Undertecknad hälsade som vanligt åhörarna välkomna, vilka denna gång uppgick till minst 80 personer. Därefter fick Lars ordet, och han berättade förstås om Ekeby skolas historik, men också en hel del skolminnen och händelser från sina skolår. Lasse berättade på ett mycket kul och humoristiskt sätt, och det var ju förbaskat synd och det blåste så in i bomben, många hade säkert svårt att höra allt som Lasse berättade. Men det var en hel del busstreck även på den tiden, kanske mer än vad det är i dag, fick vi veta. Ordet mobbning var kanske inte uppfunnit då berättade Lasse, men visst förekom det sådana saker även på den tiden.

Förr förekom något som hette fortsättningsskola berättade Lasse, och den fick han ju gå i. Det var knappas någon som var motiverad till denna skolgång, och att placera ett stort gäng 14-åringar som inte vill gå i skolan; ”ja, då blev det ju mycket pojkestreck” berättade Lasse. Han kom då att bli skolkamrat med Svante ”Löppa” Larsson, och han berättade hur någon spikade fast lärarens galoscher i golvet. Och Svante var nog knappast helt oskyldig... ”Men då blev läraren arg. Riktigt arg!”

Avslutningsvis så nämnde Lasse att ”det är ju mycket bekymmer i skolan idag, men det är säkert bättre i skolan idag mot vad det var förr i tiden!

I samband med söndagsturen fanns en del gamla tidningsartiklar att läsa. De kan läsas också här på nätet. Länken dit är: http://www.krafttaget.com/tidningsklipp/elsa_76-79.pdf

Nedan följer en del bilder från söndagsturen den 13 januari 2008

Klas Johansson





