

ASKAREMÅLEN

Söndagen den 20 januari 2008

Säsongs åttonde söndagstur gick åt sydväst från Boxholm. Platsen var den härliga idyllen Askaremålen, ett torp som ägs av Arne och Marianne Stolt.

Söndagsturen förgicks av en viss oro bland oss arrangörer, meteorologerna pratade ju om storm till helgen! Och storm blev det! Vinden friskade i riktigt rejält, men det var på lördagen. Precis vad som också hade utlovats, men till söndagen hade vinden mojnats betydligt, och vi fick precis som vanligt ett fantastiskt bra väder! Det var några plusgrader, solen tittade fram en hel del, och vinden... friskade i ibland, men absolut inte som dagen innan. Det är helt otroligt vilken tur vi haft med "vädergudarna". Hade stormen kommit på söndagen hade vi knappast kunnat ha söndagstur vid Askaremålen med tanke på den risk som detta hade inneburit...

Många var sugna på ett besök vid Askaremålen, för till denna söndagstur hade vi (troligen) det näst högsta besöksantalet vi någonsin har haft! (bara Simmarp den 23 december har haft fler deltagare). Drygt 90 åhörare kunde vi räkna till, plus ett antal orienterare som fick sin vätska på platsen. Det är verkligen jättekul med det stora intresset!

Undertecknad hälsade som vanligt välkommen, och därefter lämnade jag ordet till dagens berättare Arne Stolt, tillika ägare av Askaremålen. Arne berättade att han och Marianne ägt Askaremålen i sju år. Han fick plötsligt en dag se en annons i tidningen Trean att Askaremålen var till salu! Arne bestämde sig ganska omgående för att de skulle köpa torpet, medan hustru Marianne undrade om han var riktigt klok! "Vi ska ju köpa husvagn!!!" Arne besökte torpet, konstaterade att skicket var riktigt bra, tog med sig "till salu-skylden" hem och snart var Arne och Marianne ägare till Askaremålen. En stor orsak till Arne Stolts intresse för Askaremålen är att såväl hans far som farfar bott i torpet. Först bodde Arnes farfar och far i torpet Harfällan några hundra meter söder om Askaremålen. När Arnes far var sju år flyttade de ner till Askaremålen, och där föddes också Arnes faster.

Arne berättade också en hel del annat om torpets historia. Vi fick veta en del av vad som stod i det ägarekontrakt som torparen förr hade att följa.

Man kan verkligen förstå att Arne och Marianne trivs i Askaremålen. Omgivningarna är verkligen vackra, och det är ju de som vårdat och gjort platsen så vacker som den är idag. Lusthuset är en riktig pärla, och där sitter paret gärna under sommarkvällar tillsammans med vänner, framförallt för att hålla sig undan från myggen som kan vara besvärliga vid Askaremålen. Arne och Marianne är vid torpet så gott som varje helg, året runt! De firade såväl jul som nyår i Askaremålen, trots att det varken finns el eller vatten i stugan.

Nedan följer bilder från söndagsturen vid Askaremålen den 20 januari 2008.

Klas Johansson







Arne Stolt



I mitten, Marianne Stolt





Lusthuset i Askaremålen är verkligen vackert. Både utvändigt och invändigt. Arne har själv byggt det, och som en födelsedagspresent till Marianne.



I taket inne i lusthuset hänger denna ängel...