

Det händer

Evenemangstips
i Boxholms kommun

Tänk på att många evenemang kan kräva föransökan eller förköp och ha begränsat antal platser, kolla alltid innan vad som gäller för det du tänkt gå på.

Att minnas för framtiden

En ny utställning inför Förintelsens minnesdag.
Tid: T o m 1/2, bibliotekets öppettider.
Plats: Boxholms bibliotek.

Bokstund för barn

Välkomna till en mysig bokstund där vi läser högt, pratar om berättelsen och tipsar om fler roliga och spännande böcker! Med enkla frågor och interaktiva inslag får barnen upptäcka glädjen i böcker.
Tid: 1/2, kl 13-14.
Plats: Boxholms bibliotek.

Festmässa med invigning av nya kyrksalen

Biskop Marika inviger kyrksalen i det nya församlingshemmet. Körer, söndagsskola. Efter festmässan sittning med mat och kaffe. Barnens kyrka.
Tid: 2/2, kl 11.
Plats: Boxholms kyrka.

Hälsopromenad

Kostnadsfritt. Ingen anmälan. Hund får medfölja men måste vara kopplad.
Tid: 3/2 - 12/5, kl 17-18.30.
Plats: Samling vid Parketten.

Hälsöföreläsning

Intressanta personer kommer och ger oss konkreta tips, information och kunskap vad gäller både din fysiska som psykiska hälsa. Vi bjuder på fika. Ingen föransökan.

Hedvig Ahlsten

Kraniosakralterapi, vad är det och vad gör det för kropp och själ.
Tid: 5/2, kl 17.30-19.30.
Plats: Boxholms bibliotek.

Bio

Kronprinsen och tyrannens återkomst

Tid: 7/2, kl 20 och 9/2, kl 16.

Captain America: Brave New World

Tid: 16/2, kl 17.

Plats: Boxholms Folkets hus.

Samtalsgudstjänst med kaffe

Tid: 8/2, kl 15.

Plats: Birgittastugan, Malexander.

Språkcafé

Här träffas vi och pratar svenska, fikar och har kul ihop.

Tid: 8 och 15/2, 1, 8, 22 och 29/3, kl 11-12.30.

Plats: Boxholms bibliotek.

Maila ditt evenemang till evenemang@lanstidningen.se senast måndag veckan innan införande. Vi tar med evenemanget i mån av plats.



En gammal bild på Boxholms kyrka. Bilden bör vara tagen runt förra sekelskiftet, kanske kort efter invigningen.
BILD: FÖRENINGEN KRAFTTAGET



Här och var släpper putsen från kyrkans innerväggar på grund av att fukt trängt igenom alla lager med tegel.



En bild från det stora kyrkorummet i Boxholms kyrka. Vid en hastig anblick kan det vara svårt att förstå kyrkans dåliga skick.

Vacker kyrka i uselt material

Boxholms AB byggde i slaggtegel från bruket

BOXHOLM (LT)

Sedan 1897 har den pampiga kyrkan i Boxholm varit en självklar syn för invånarna i samhället. Det är en vacker kyrka och byggnadsmaterialet är unikt då kyrkan är byggd i slaggtegel. Det var Boxholms AB som uppförde kyrkan, och slaggtegel innebar en koppling till bruket och det blev ju billigt dessutom. Men idag vet vi att slaggtegel är ett uselt byggnadsmaterial.

Tätorten Boxholm växte upp i två socknar, Ekeby och Åsbo. Gränsen gick till stor del längs med landsvägen så även Boxholms bruk kom att hamna i dessa båda socknar. Socknarnas båda kyrkor låg en bra bit norr om bruket. Bruksarbetarna hade sju kilometer och kanske drygt det enkla väg - för att gå i kyrkan.

Från 1888 hade gudstjänster hållits i folkskolans samlingsrum tre söndagar i varje månad. Men det var trångt och även mindre lämpligt, så disponent Wilhelm Wettergren föreslog att en kyrka skulle uppföras och han beslöt att bolaget (Boxholms AB) årligen skulle avsätta 7500 kronor till en kyrka.

Den 12 september 1897 invigdes Boxholms kyrka och dagen efter fanns det en utförlig artikel om kyrkan samt om invigningen i Östgöta Correspondenten.

Kyrkans arkitekt var Gustaf Pettersson. Det är en man som har ritat en mängd kyrkor, däribland Hällestads kyrka och Norra Solberga kyrka strax utanför Eksjö. Byggnadsarbetena leddes av P. A. Hallander från Varola i Västergötland.

Enligt den 127 år gamla tidningsnotisen så består kyrkans yttersta skikt av vällugnstegel, "vilket vinnes vid järnets behandling i valsverket, där den flytande slaggen uppsamlas och får stelnas till likformiga tegelstycken" skriver man. Kyrkans väggar består också av rödtegel och mellan



Sedan 1897 har Boxholms kyrka stått på sin kulle. Tornet syns från en stor del av samhället men så är det ju 158 fot högt. Det motsvarar drygt 48 meter.

vällugnsteglet och rödtegel ligger det masugnstegel. "Men det är vällugnsteglet som ger kyrkan dess yttre karaktär" skriver tidningen.

Byggnadsstilen är den så moderna götiska skriver tidningen vidare. Kyrkans inre anses vara väldigt enkel, men ger på samma gång ett livligt intryck av solidaritet och prydighet.

Tidningen anser att en synnerlig omsorg har ägnats åt bänkinredningen, och man skriver: "Det torde vara enastående att i en landtkyrka finna bänkar på vilka så mycket arbete med svarvning och snidning nedlagts."

När kyrkan invigdes var ännu inte ljuskronorna uppsatta. De var dock på gång, men vid tiden för invigningen hade Gusums bruk låta ställa ut ljuskronorna i Stockholm. En mindre krona planerades att hänga över sidoläktaren och där hänger den ju än idag. "Belysningen sker medels elektricitet från brukets anläggning" skriver tidningen. Redan 1897 alltså!

Det ursprungliga kostnadsförslaget för kyrkbygget var på drygt 50000 kronor, men kostnaden kom att landa på ungefär 100000 kronor.

Vid invigningen av kyrkan den 12 september 1897 så deltog Carl Wilhelm Charleville, biskop i Linköpings stift. Även kontraktsprostar, kyrkoherdar och komministrar deltog.

Östgöta Correspondenten skriver även så här om invigningen av kyrkan: "En väldig människoskara hade strömmat till högtiden och fyllde ej alenast templet till sista sitt- och ståplats, utan även närmast utanför ingångarna till kyrkan rådde trängsel. Men det blev tröttsamt att stå för länge i den varma luften där inne och därför befann sig skaran i en ständigt böljande oavbruten ström ut och in. På det sättet torde de flesta fått vara med om åtminstone någon del av vad som försiggick inne i templet."

Redan på 1930-talet lär diverse fuktskador ha konstaterats på kyrkan. Ingrid Norén

är ordförande i församlingrådet i Boxholms församling. Ingrid berättar att det har visat sig att slaggtegel har en väldigt dålig isoleringsförmåga, och att fukt har trängt in i teglet och man kan säga att hela kyrkan är rostskadad!

Mellan det innersta lagret tegel, samt det mellersta finns det ingen luftspalt vilket är väldigt illa. Meningen var att Folkungabygdens pastorat, där Boxholms församling ingår, skulle renovera kyrkan. Man lät förstärka kyrkans stråvpelare, men därefter uppdagades att kyrkans skick var sämre än man anade.

Att få ordning på kyrkan vore som att stoppa pengar i ett svart hål. Fukt har trängt in i kyrkans tegel överallt och putsen från väggar släpper lite här och var inne i kyrkan. Luften i kyrkan är heller inte bra på grund av fukten, så den bör man inte andas in några längre stunder. Fläktar i kyrkan ventilerar luften, och tillfälliga arrangemang har kunnat arrangeras i kyrkan och förhoppningsvis kommer

man kunna göra så även framöver.

Det är länge sen som man ringde i kyrkans klockor på grund av den stora påfrestning som detta innebär. I stället har kyrkklockor vid behov spelats upp i högtalare.

Mestadels kommer Boxholms vackra kyrka att stå som ett minnesmärke på sin kulle. Det är ju vackert så. Ett tag fanns nämligen en tanke att hägna in kyrkan och låta den stå och förfalla... Men eftersom stråvpelarna förstärktes så kommer kyrkan i alla fall inte rasa ihop i första taget.

Det är också positivt att ett nytt församlingshem nu står klart strax intill kyrkan. Det trånga, dragiga, kalla och omoderna församlingshemmet från 1963 har rivits till förmån för ett modernt församlingshem, och som dessutom innehåller en stor kyrksal. Något som Länstidningen kan få anledning att återkomma till.

Text och bild:
KLAS JOHANSSON



De pampiga ljuskronorna är tillverkade av Gusums bruk. De hade elektrisk belysning redan från början. Boxholms AB var mycket tidiga med elektricitet!